



twr

Kvinder med Håb



November 2018

TAK OG LOVPRISNING

Kære ven



”Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for

*Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner. Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?» Og han sagde til ham: Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.»
(Lukas 17,15-19)*

Kære ven,

Jeg blev for nylig meget berørt af disse vers. Jesus ser denne mand, som kommer tilbage og takker ham, men han stiller ham et spørgsmål: Hvor er de ni?

Dette udfordrer mig, nu hvor vi på en særlig måde har tak og lovprisning som tema i denne måned. Lige som det udfordrer mig i de øvrige måneder af året. Vil du ikke gerne være den ene, som husker at sige tak og tager dig tid til at gå tilbage til Herren for at prise ham for de fantastiske ting, han har gjort for dig og for ”Kvinder med Håb”s arbejde?

Jeg vil gerne udfordre os til i denne måned at være kvinder, som stopper op hver eneste dag og lægger mærke til Guds godhed, hans nåde, hans barmhjertighed og hans nærhed – og er taknemlige. Vi er så velsignede, for i 21 år har vi oplevet Guds trofasthed og retfærdighed på

Kvinder med håbs bedekalender.
Udgiver: NOREA Danmark,

Porsevej 6, 6100 Haderslev.
Telefon: 4252 1100
E-mail: info@norea.dk

Udsendes hver måned til alle interesserede.
Du kan også få den på mail eller udskrive den selv fra norea.dk

Oversættelse: Birgit Hald Olsen og Anette S. Jensen
Redaktør: Anette S. Jensen
Forsidefoto: Colleen Shoemaker, TWR Canada

Norea Danmark og Norea Mediemisjon, Norge driver i samarbejde med Trans World Radio ”Kvinder med Håb” – programmerne i Cambodja, Turkmenistan, Kirgisistan, Etiopien og Albanien.



mange forskellige måder. Tusindvis af kvinder i mere end 120 lande har fundet nyt liv i Jesus og kan vandre i frihed, fordi de ved, at de nu er tilgivet, værdsat, elsket og dyrebare i Guds øjne.

Brug et øjeblik i dag på at stoppe op og tænke på de måder, hvorpå Gud har givet dig – og mange andre kvinder – trøst, heling, sandhed og håb for evigheden. Lad os sammen løfte vore stemmer i taknemmelighed til Herren

og tage os tid til at vende tilbage til ham og takke og lovprise.

Må du få lov at erfare hans fred i dit hjerte og liv, når du tjener ham i bøn med et taknemmeligt hjerte.

Lad os glæde os i Herren,

Peggy Banks
*Global leder
Kvinder med Håb*



**"Fokus på Kvinder med håb" - Et program på Norea WebRadio
Sendes den 4. mandag i hver måned kl.14.30. Genuds. tirsdag kl. 20.30.**

Du har mulighed for at komme med forslag til emner, som der vil blive bedt for i programmet. Send en mail til radio@norea.dk, ring til 7021 2321 eller send en sms til 5242 5282. (Læs mere på www.norea.dk)

**Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio eller på din computer. På computer går du ind på hjemmesiden norea.dk
Radio Aadalen sender programmet "Fokus på kvinder med håb" den fjerde torsdag i måneden kl. 19.05.**

1. Tak for, at kvinder rundt omkring i verden ærer Gud med deres liv, selv når deres vanskelige omstændigheder ikke ændres til det bedre. ”Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.” (1. Thes. 5, 16 – 17)
2. Tak for Guds beskyttelse og nærvær under Peggy Banks (KmH’s globale leder) rejser rundt i Afrika, Asien, Europa og USA, hvor formålet har været at styrke og opmuntre vore teams i deres vandring med Gud.
3. Tak for de KmH-medarbejdere, der sørger for, at kvinder får redskaber til at gøre en forskel i deres daglige liv. De benytter sig af medier, samarbejde mellem smågrupper og ledelsesudvikling til at opmuntre, udstyre og engagere kvinder til bøn, aktiv lytning, læring, udvikling og givertjeneste.
4. Tak for nye frivillige, praktikanter og medarbejdere, der hjælper med at bære det store ansvar for KmHs arbejde. I Korea uddeler 35 frivillige bedekalendere på 9 forskellige sprog og producerer KmH-programmer på koreansk og vietnamesisk.
5. Tak for ”Hidden Treasures” (Skjulte Skatte) Et program med lyd-dramaer, der hjælper seksuelt udnyttede kvinder og kvinder udsat for menneskehandel til at erfare Guds kærlighed og tilgivelse. Tak Gud for dem, der står for at skaffe økonomiske midler til indkøb af lydafspillere, og for de kristne organisationer, der distribuerer dem.
6. Tak for de kvinder og mænd, der har indtalt bedekalenderen på engelsk det første år, så bedeemnerne også kan høres. Tak også Gud for programmerne om bøn, der kan høres i Albanien, Brasilien, Malawi, Sydafrika og andre lande.
7. Tak for restaureringen af TWR Cary-kontorbygningen efter branden i december 2017.
8. Tak for, at KmH-programmet kan høres på 73 sprog i radioen, via internettet, på cd’er og via andre medier. Tak også Gud for, at lyd-dramaet ”Healing Voice” (Helbredende stemme – rettet mod ofre for fistler) på ari-sproget stadig berører liv i Etiopien.
9. Tak for de 21 år, hvor KmH har eksisteret. ”Se jer om blandt folkeslagene, I skal blive stumme af undren, for jeg udfører en gerning i jeres dage, som I ikke vil tro, når den bliver fortalt.” (Hab. 1, 5)
10. Tak for de kvinder i Centralasien, Mellemøsten, Sydasien, Nordafrika og i andre områder, der har givet deres liv til Kristus, selv om de ved, at familiemedlemmer kan slå dem ihjel for at have gjort det.
11. Tak for, at det blev muligt at afholde en europæisk konference for KmH-ledere i Bratislava, hvor deltagerne havde fællesskab med Herren

og med hinanden.

12. Tak for, at mødre har lært, hvordan de kan tage sig bedre af deres børn, oplære dem i Guds sandheder og lede dem til at blive Kristi efterfølgere. Kvinderne i Albanien har foræret solcelle-radioer til mødre med handicappede børn, så de kan lytte til KmH-programmet.

13. Tak for, at kvinder, der beder efter KmH's månedlige bedekalender, selv begynder at se andre gennem Guds øjne, og dermed kommer til at ligne Jesus mere i holdninger, handlinger og sind. "Gør intet af selvskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus." (Filip. 2,3 – 5)

14. Tak for de hundredvis af KmH-medarbejdere og frivillige på hvert kontinent: Producere, koordinatører, team – og bedegruppemedlemmer, forbedere, radioteknikere, manuskriptforfattere og for dem, der besøger og skriver til lytterne.

15. Tak for, at kvinder kan høre sandheden om Gud forkyndt på arabisk, engelsk, farsi, somali, spansk, thai, tyrkisk og 10 andre sprog gennem TWR360. Facebook, Skype, Twitter og Instagram gør det muligt også at uploade både KmH-programmerne og den månedlige bedekalender

til brugerens eget sprog. Tusinder har svaret, at de er taknemmelige for, at nogle bekymrer sig om dem og tager sig tid til at lytte og bede sammen med dem.

16. Tak Gud og lad os sammen med kvinder i Etiopien glæde os over, at landet har fået en kristen premierminister. Disse kvinder, der kommer fra 80 forskellige etniske grupperinger med forskelle mht. religion, værdier og praksisser, har i 40 dage bedt om fred i deres land. Bed for premierministerens hustru, Zinash Tayachew, som også er troende, og som har udsendt denne erklæring: "Etiopiens førstedame planlægger i samarbejde med de implicerede at arbejde inden for områder, der har behov for særlig bevågenhed så som underernæring af børn, tidlige ægteskaber, bortførelser, voldtægter og lemlæstelse af kvinder."

17. Tak for, at Guds sandhed og kærlighed bliver proklameret over radioen i Centralasien, Kina, Indien, Mellemøsten, Nordafrika, Nordkorea og i andre områder, hvor kristne bliver forfulgt, og hvor missionærer formenes adgang. Liv forvandles og kirker bliver dannet: "Gud, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår." (Ef. 3, 20)

18. Tak for, at det kroatiske KmH-team oplever en stigning i besøgene på deres Facebook side og hjemmesider. Lyttere fra Kroatien, USA, Canada,

Australien og Europa finder håb der.

19. Tak for de tusinder af mennesker, der er involveret i KmH-bede-grupperne, som mødes jævnligt for at bede, række ud til kvinder og evangelisere i fængsler, på barselsafdelinger, hospitaler, børnehjem og krisecentre.

20. Tak for, at kvinder lærer at sy, lave smykker eller sko og dyrke afgrøder, som de kan sælge og dermed forsørge deres familier og samtidig opnå værdighed og respekt i samfundet.

21. Tak for, at det nepalesiske team, med hjælp fra TWR i Singapore, var i stand til at tage sig af 800 mennesker, hovedsagligt kvinder og børn, i slumkvartererne ved at tilbyde helbredsundersøgelser, medicin og vitaminer.

22. Tak for, at vores store Gud viser os nåde og kærlighed hver dag. ”Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre, jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene. For din godhed når helt op til himlen, din troskab til skyerne. Løft dig højt over himlen, Gud, lad din herlighed komme over hele jorden” (Sl. 57, 10 – 12).

23. Tak for kvinder og mænd, som har fundet frelsen gennem Jesus Kristus og fået styrken til at komme gennem hver dag med den hjælp, som KmH-programmerne og bedegrupperne giver.

24. Tak for dem, der frivilligt oversætter KmHs månedlige bedekalendre, så at andre kan bede sammen med os på mere end 100 sprog. Tak

for dem, der uddeler bedekalenderne. Nogle gange må de rejse fra landsby til landsby på motorcykel, med bus eller til fods.

25. Tak for de præster, ægtefæller, landsby-høvdinge og TWR-medarbejdere rundt omkring i verden, der støtter og tjener KmH-medarbejderne og de frivillige.

26. Tak for de tusinder af fængslede, der har fået håb gennem kærlighed vist i praksis: Gaver i form af tøj, sæbe og babyartikler; gennem KmH-programmer og gennem bibelstudier, der ledes af dem, der besøger kvinderne i Albanien, Angola, Cambodja, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Ghana, Indonesien, Elfenbenskysten, Korea, Liberia, Nepal, Paraguay, Sydafrika, Tanzania og Thailand.

27. Tak for den fortsatte finansielle støtte af KmH-programmer, bønne-netværket og lederskabstræning, der kommer fra enkeltpersoner, fonde og TWR's partnermenigheder. Fortsæt med at bede om, at der må komme midler, så der kan produceres programmer på nye sprog. En lytter fra Mozambique skrev: ”Jeg er allerede en kristen, men den måde, hvorpå I bruger Guds Ord i jeres programmer, er fantastisk, og det berører mig dybt. Jeg skriver, fordi min mor ikke kan forstå portugisisk. Er det muligt at sende programmet på tsonga-sproget af hensyn til de kvinder, som aldrig har gået i skole?”

28. Tak for, at tusinder af KmH-lyttere har delt deres vidnesbyrd om, hvordan programmerne har hjulpet dem med at blive bedre til at opdrage deres børn, til at blive bedre ægtefæller, tilberede sund mad og leve til Guds ære.

29. Tak for, at samfundsledere og medier sætter fokus på voldtægt, børneægteskaber, menneskehandel og skadelige kulturelle praksisser, og at de opmuntrer ledere til at gøre mere for at komme disse forfærdelige misbrug til livs.

30. Tak for, at enker og forældre-løse har fået radioer, mad, sundhedspleje, skolepenge og har hørt om Guds kærlighed. ”En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader, at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden”(Jak. 1, 27).



Tak og lovprisning

I 21 år har Kvinder med Håb (KmH) gjort opmærksom på de smertelige og traumatiske omstændigheder, som mange kvinder står i hver dag. Rundt omkring i verden marginaliseres kvinder af kultur, familie og religion, eftersom der tilskrives dem meget ringe værdi. Vold i hjemmet, tvangsægteskaber, analfabetisme, polygami og mangel på sundhedspleje er medvirkende årsager til den uendelige fattigdomscyklus. Det er nødvendigt, at disse kvinder,

der lider under denne syndige verdens forfærdelige tilstande, får lært Gud at kende, som ham, der ser dem og har omsorg for dem. I Salme 34, 19 læser vi: ”Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.”

Vi takker Gud for, at vi må være en del af hans arbejde. Budskabet er klart: Kristus er kommet for med stor medfølelse og kærlighed at bringe helbredelse og håb

Fortsættes på næste side...



...Fortsat fra forrige side

til de nedbrudte og misbrugte. Hvilket vidunderligt budskab at bringe til kvinder, der så desperat har brug for en frelser!

Vi takker Gud for, at når kvinder deler deres byrder med hinanden og beder for hinanden, så erfarer de en stor fred. Når de stille sidder og lytter til Guds Ord gennem radioen eller anden medieafspiller, får de øjnene op for sandheden. Når de får praktisk hjælp gennem færdighedstræning, opnår de uafhængighed. Når de besøger og opmuntrer fængslede, syge og ensomme, så æres Gud. Og når kvinder får et møde med Jesus, så oplever de Kristi ubetingede kærlighed.

KmH-lydprogrammerne "Women of Hope" (Kvinder med Håb), "Hidden Treasures" (Skjulte Skatte), "Hope has a Name" (Håbet har et navn) og "Healing Voice" (Den helbredende Stemme) giver praktisk og åndelig undervisning. Mere end 62.000 forbedere i 120 lande beder over det samme emne på 100 forskellige sprog. Mens vi beder, forvandler Gud vores holdninger og får os til at række ud til dem, der er isolerede eller afviste i vort samfund.

Gaver

**GAVER TIL KVINDER MED HÅB
KAN INDBETALES PÅ GIRO**

+01< +5165989<

ELLER OVERFØRES TIL KONTOENUMMER:

1551 (REG. NR.) 516-5989 MRK. GAVEN "KMH"

