

Bøn for Vest- og Centralafrika

1. Herre, vil du beskytte de kristne vestafrikanske kvinder, der er blevet gift med hedenske mænd, så de ikke bliver tvunget til at skulle tilbede ægtefællens afguder. Vi beder om, at disse mænd må vende om til dig og blive frelst. (1 Kor 7,13-14)
2. Gud, vil du styrke kirken i Den Centralafrikanske Republik, så de bliver ved med at holde fast i dig og søger din visdom, styrke og beskyttelse i svære tider. (Sl 71)
3. Vores team i Nigeria arrangerer kurser for husmødre, så de derigennem kan få et håndværk, som giver dem en indkomst. Herre, vil du røre ved de lokale menigheders hjerter, så de støtter op om disse projekter. (Ef 3,20)
4. Far, vi beder om, at du vil sende opsøgende præster til Mali. Vi beder om, at KmH-udsendelserne må åbne dørene for evangeliet og opbygge de kristne i troen. (ApG 14,27)
5. Gud, vi beder om fred og stabilitet i Elfenbenskysten, så evangeliet får mulighed for at blive spredt, og nationen får mulighed for at blomstre op. (3 Mos 26,6)
6. Herre, vor Gud, vi beder om, at kirkelederne i Gabon ikke må se KmH som en konkurrent, men som medarbejdere, der rækker ud for at nå flere mennesker for dig. (Præd 4,9)
7. Far, vi beder om, at det undertrykte folk i Liberia må blive udfriet af fattigdom og deres behov blive imødekommet. Vil du give lederne visdom til at ændre den forværrede økonomiske situation. (Sl 9,9)
8. Herre, vil du styrke missionærerne i Cameroun og give dem det, de har brug for på det personlige plan, mens de tjener dig. (2 Kor 9,8)
9. Nogle traditioner i Afrika opmuntrer til utroskab. Far, vil du berøre de menneskers hjerter, som har mulighed for at ændre denne skik. Vi beder også om, at du vil trøste og beskytte de børn, der er blevet forladt af deres mødre, som et resultat af denne praksis. (2 Mos 20,14)
10. Herre, vi overgiver udsendelsen ”Catch Them Young” (oversat ”Få fat i dem, mens de er unge”) til dig og beder om, at mange børn i skolealderen i Nigeria må høre om Jesus. (Ordsp 22,6)
11. Gud, vil du sørge for, at det til stadighed må være muligt for lytterne i Mali at få fat i radioer. Vi beder om, at de

lyttergrupper, der er dannet i Boadié og Dioila, må blive stærke menigheder. (1 Thess 5,11)

12. Herre, vi beder om, at der må komme uddannelsesmuligheder for kvinder i Elfenbenskysten, så de kan lære at læse og efterfølgende opnå computerfærdigheder. (Ordsp 18,15)
13. Gud, vor Far, vi beder om, at Helligånden må bringe vækelse til kirken i Gabon, og at menighederne må være salt på jorden og lys i verden. (Matt 5,13-14)
14. Herre, vil du hjælpe kristne børn i Liberia til at være lydige overfor deres forældre, så de bliver velsignet og får et langt liv. (2 Mos 20,12)
15. Far, vi beder om, at du vil ændre uansvarlige ægtemænds hjerter, så de tager sig af deres familier på en god måde. (1 Tim 5,8)
16. Herre, vi takker dig for Victa Media Communications villighed til at samarbejde med KmH i Nigeria. Vi beder om, at du vil velsigne dette arbejde, så det bliver dig til ære. (Jer 51,20-24)
17. I Mali er der mange rapporter om kvinder, der bliver dræbt af deres ægtefælle uden nogen kendt årsag. Far, vi beder om, at du vil beskytte kvinderne i deres hjælpeløshed. (Ordsp 31,8-9)
18. Vi takker dig Gud, fordi de steder, hvor man kan tilbede dig i Elfenbenskysten, er blevet genåbnet. Vil du lede KmH-teamet, når de begynder at genoptage de aktiviteter, hvor man mødes ansigt til ansigt. (Hebr 10,24-25)
19. Barmhjertige Far, vi beder om, at du vil sørge for de fattige kvinder i Gabon. Vi beder også om, at du vil besvare bønnerne fra de kvinder, som så inderligt ønsker at blive gift og stifte familie. (Sl 82,3)
20. Rigtig mange unge i Liberia tager stoffer og bliver som følge heraf involveret i tyveri og voldtægt. Herre, vi beder om, at disse lænker må blive brudt, og at de unge må blive sat fri. (Præd 12,1)
21. Gud, vi beder om, at de beslutningstagende i Den Centralafrikanske Republik må foretage kloge valg, når de skal udvikle en sundhedsinfrastruktur til gavn for hele nationen. (Jer 30,17)
22. Vi beder om, at præsterne i Cameroun må lade sig lede af Helligånden og blive sat fri fra grådighed, stolthed og alle andre onder. (Ef 5,18)
23. Vi beder om, at KmH-teamet i Benin må være ivrige efter give folk det håb, der kommer af at kende Kristus. (ApG 6,7)

24. Mange unge kvinder i det sydlige Nigeria er begyndt at drikke og prostituere sig. Far, vil du vise dem, at du er den eneste, der dybest set kan stille hjertet tilfreds. (2 Kor 4,4)

25. Far, vil du værne om helbredet hos alle de mennesker i Mali, der hjælper med at skabe, producere og sende KmH-udsendelserne. Vi beder også om, at du vil beskytte KmH-koordinatoren på hendes rejser. (Sl 5,12)

26. Herre, vil du styrke de unge kvinder i Elfenbenskysten i deres tro og i deres forpligtelse til at leve og arbejde for dig. Tak fordi vores teams underviser unge kvinder i seksuelt overførte sygdomme, graviditet og stoffer. (Ordsp 3,5-8)

27. Far, vi beder om, at kirken i Gabon må komme frem for dig i anger og bod for både nationens og kirkens synder. (Dan 9,3-20)

28. Herre, vil du lede autoriteternes hjerter i Benin til medfølelse at hjælpe de fattige og trængende kvinder i landet og bevilge dem rettigheder mht. arv. (Ordsp 21,1)

29. Far, vil du beskytte og opmuntre de kristne i Nigeria, når de mødes for at bede sammen og dele evangeliet med andre. (Sl 23,4)

30. Herre, vi takker dig for din trofasthed og hjælp, så kvinderne i Liberia kan mødes til bøn og fællesskab trods vanskeligheder. (1 Thess 5,24)

31. Vi takker dig, Gud, for at have åbnet dørene for evangeliet i Mali og de omkringliggende lande: Guinea, Burkina Faso og Elfenbenskysten. (Matt 28,19-20)

Du ønskes

en velsignet advents- og juletid!



'Fokus på Kvinder med Håb'

"Fokus på Kvinder med Håb" er et program på Norea WebRadio, som sendes den 4. mandag i hver måned kl. 14.30. Genuds. tirsdag kl. 20.30.

Du har mulighed for at komme med forslag til emner, som der vil blive bedt for i programmet. Send en mail til radio@norea.dk, ring til 7021 2321 eller send en sms til 5242 5282. (Læs mere på www.norea.dk)

Du kan høre Norea WebRadio via en internetradio eller på din computer. På computer går du ind på hjemmesiden norea.dk

Radio Aadalen - Skjern sender programmet "Fokus på Kvinder med Håb" den første torsdag i måneden kl. 19.05.

Kolofon

Kvinder med Håbs bedekalender.

Udgiver: NOREA Danmark,

Porsevej 6, 6100 Haderslev.

Telefon: 4252 1100

E-mail: info@norea.dk

Udsendes hver måned til alle interesserede.

Du kan også få den på mail eller udskrive den selv fra norea.dk

Oversættelse: Birgit Hald Olsen og Lea B. Detlevsen.

Redaktør: Anette S. Jensen

Forsidefoto: Koordinator, Gabon, TWR

Norea Danmark støtter "Kvinder med Håb" arbejdet i Cambodja, Turkmenistan, Kirgisistan og Albanien.



Gaver til Kvinder med Håb kan indbetales på giro

+01< +5165989<

eller overføres til kontonummer:

1551 (reg. nr.) 516-5989 Mrk. gaven "KmH"

Du kan også give via MobilePay nr.: 22133

Ønskes fradrag:

Skriv "KmH + navn + tlf.nr." i beskedfeltet

FANGET - en historie om HÅB

Af Marybeth Hynnes Stevens, frivillig i Kvinder med Håb (KmH)

Undervisningen i Kvinder med Håb-programmerne når ud til mennesker i vidt forskellige situationer, men alligevel er mange af deres tilbagemeldinger ens. De to følgende lytter-responser fra Elfenbenskysten afslører, hvordan mennesker kan være fanget i forskellige former for fængsler. Den ene var fanget bag tremmer, den anden var fanget i et følelsesmæssigt fængsel. Hver af dem havde brug for Guds tilgivelse, omsorg, kærlighed, nåde og fornyelse, og begge fandt Guds hjælp gennem programmerne fra KmH.

Den første kvinde lytter til det franske KmH-program i et fysisk fængsel. Hun er vant til at blive afvist. "Men programmerne viser og bekræfter gang på gang, at Gud er fyldt af kærlighed og medfølelse," fortæller hun. "Fængsler kan både være fysiske og åndelige," fortsætter hun. Hun har oplevet begge dele, men hun har erfaret, at det kun er Gud, der virkelig kan udfri et menneske."

En anden lytter var blevet seksuelt misbrugt af flere mænd, da hun var mellem 11 og 13 år. Hun fortæller, "at dette fuldstændig havde ødelagt hende. Mit selvbillede og min forestilling om velvære blev til had og afsky for mænd."

Til at begynde med spurgte hun sig selv, hvorfor Gud ikke havde beskyttet hende mod at blive seksuelt misbrugt. Men så indså hun, at Gud jo havde forhindret hende i at blive gravid i årene, hvor hun blev misbrugt. Da besluttede hun sig for at adlyde Gud og tilgive de mænd, som havde gjort det mod hende. "Jeg endte med at acceptere, hvad der var sket med mig," sagde hun.

Lytteren bad Gud om at tilgive hendes synder, ligesom hun havde tilgivet dem, der misbrugte hende. De dejlige nyheder er, som hun selv siger: "Gud har genoprettet mig. Nu er jeg mor til fire børn og en glad hustru! Tak, min Gud."

Gud greb ind i begge disse kvinders liv. Hver af dem havde brug for heling og genoprettelse – og de indså begge, at det kun var Gud, der kunne opfylde disse behov. Og han svigtede dem ikke.



Forenet i bøn for Vest- og Centralafrika



Bedekalender
December 2022

