



SAT-7:

FORDOBLET SEERANTAL I LIBANON

GÅ BORT MED FRED



Ole Sørensen
Daglig leder

I Bibelen læser vi om en kvinde med blødninger, som mødte Jesus. Hendes liv var alt andet end fredfyldt. Hendes sygdom fyldte alt, og hun havde brugt "alt, hvad hun ejede" og tilsyneladende besøgt alle tænkelige læger, men lige meget havde det hjulpet. Hun kunne ikke helbredes af nogen.

Men der, midt i sin håbløse situation, møder hun Jesus. Egentlig er det jo et meget underligt møde, for hun gør jo alt for, at det skal ske i al ubemærkethed. Der er et skubben og masen rundt om Jesus. Folkemængden og Jesus er optaget af en af byens religiøse VIP'er, som var faldet på knæ foran Jesus og bad ham om hjælp. Historien var hjerteskerende, for hans datter var døende. Så, mens alles opmærksomhed var rettet mod ham, lige foran Jesus, og midt i tumulten "sniger" kvinden sig i al ubemærkethed ind bagfra og rører en flig af hans tøj.

Blødningerne, som har plaget hende i 12 år, stopper i ét nu, og Jesus mærker kraften, som udgik fra ham og helbredte kvinden. Da Jesus to gange har sagt, at der var en, der rørte ham, kommer hun skælvende frem og fortæller, hvorfor hun har rørt ved ham. Og Jesus siger ikke blot, at hun er helbredt, men: "Din tro har frelst dig. Gå bort med fred."

Mange af de mennesker, som vi gennem radio, TV og internet rækker evangeliet ud til, ligner denne syge kvinde. Deres ydre situation kan være mindst lige så vanskelig som kvinden med blødningerne. Vi har i en dansk velfærdsstat svært ved at forestille os, hvordan det er at leve i Ukraines krigsmareri, under Talibans terrorregime i Afghanistan, under det frygtelige styre i Nordkorea, under borgerkrig og tørke på Afrikas Horn, eller i stærkt muslimske eller hinduistiske samfund. De har prøvet alt, men de kan ikke ændre noget i deres håbløse situation.

Kvinden med blødningerne havde hørt noget om Jesus og havde fået tillid og tro på, at han kunne hjælpe. Men hun løb ikke ind foran Jesus som synagogeforstanderen, men nærmede sig usikkert og ubemærket bagfra.

Beretningen om denne kvinde viser os, at det ikke er kundskabsniveauet, måden eller den rette tilgang til tingene, som betyder noget i Guds rige. Men det, at vi kommer til Jesus, uanset hvor akavet og ubelejligt det nu kan være.

Måden, ordene og situationen er for mange af vores lyttere og seere også nogle gange helt akavede. Men når vi og de rækker ud til Jesus, rækker vi ud til ham, som kan sige de mest fantastiske ord ind i vores liv: "Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!"

Indhold

- 04 Interview med Noreas missionær og volontør
- 06 Libanon: Glimt af håb i krigens mørke
- 10 Ny Gumle julekalender: Jagten på lyset
- 12 Kvinder med håb på bengali
- 13 Vinderen af Noreas studiekonkurrence
- 14 "Håbet sejrer" - på venteliste
- 15 Norea WebRadio: Genkendelig rigdom
- 16 SAT-7: film på flyrejsen

Porsevej 6, 6100 Haderslev
Telefon: 42 52 11 00
info@norea.dk
www.norea.dk



Budskabet om Jesus skal ud til alle mennesker - også dem, der bor i lande, hvor vi ikke kan drive mission i traditionel forstand. Medierne: Radio, TV, internet og mobiltelefon når ind! Vi støtter evangeliske og humanitære medieprojekter i Afghanistan, Albanien, Cambodja, Danmark, Eritrea, Etiopien, Indien, Kina, Kirgisistan, Nordkorea, Serbien, Somalia, Turkmenistan, Tyrkiet og Ukraine, samt TV-projektet SAT-7 i Nordafrika og Mellemøsten.

NoreaNyt udkommer 2 gange årligt og sendes gratis til alle interesserede.

Layout/design: Jesper Noer
Tryk: Øko-Tryk
Forsidefoto: Jesper Noer, Norea MediMission. Europæisk SAT-7-konference i København, som Norea faciliterede.

Find Noreas Privatlivspolitik på:
norea.dk/privatlivspolitik

Hvis du ønsker at overføre en gave til Norea MediMission skal du bruge følgende kontooplysninger:
Reg nr.: 1551 Konto nr.: 0005165989

www.gaver.norea.dk

ØKONOMI

Kære Norea-ven

I nyhedsbrev og -mail for ca. en måned siden, beskrev vi den pressede økonomi som Norea har. En række ekstraordinære og uforudsigelige forhold gør, at udgifterne bliver langt over budgettet i år. Samtidig har vi i år færre gaver end sidste år på samme tidspunkt.

Tak til de mange, som i løbet af den sidste måneds tid har bedt for os, og som har støttet arbejdet økonomisk, og til de mange som har sendt en ekstra gave. Gabet mellem udgifter og indtægter er stadig meget stort, og væsentligt større end sidste år og de foregående år, men de mange ekstra gaver har gjort gabet mindre – stor tak for det.

Din forbøn og din støtte gør en forskel i mange menneskers liv. Forbøn og Guds velsignelse over arbejdet, kan og skal vi ikke måle. Men få hundrede kroner gør en meget stor forskel, for med dem kan vi starte en bibelstudiegruppe i Etiopien, producere et radioprogram i Danmark eller Centralasien, få sendt et radioprogram i luften fra Filippinerne ind over Kina eller ...

Tak for, at du vil være med. Der er mange måder at være med på: forbøn, frivillig, 3 % til MediMission i dit testamente eller en MobilePay gave.

Ole Sørensen



BETALINGSSERVICE



Betalingservice (BS) byder på en række fordele både for dig som giver og for Norea MediMission. For dig er det nemt, bekvemt, fleksibelt og uden ekstra omkostninger; betalinger er lette at oprette og justere, og der er ingen forpligtelse til kontinuerligt at betale, hvis situationen skulle ændre sig.

Norea drager fordel ved lettere administration og bedre økonomisk planlægning med BS. Lavt gebyr, tidseffektivitet og en mere jævn fordeling af indtægterne hjælper os med bedre at allokere ressourcer og fokusere på vores primære mission: at formidle evangeliet om Jesus.

Oprettelse af en BS-aftale kan gøres via <https://pbs.norea.dk> og skulle det drille, er du altid velkommen til at ringe til os på 4252 1100.



ET PRIVILEGIUM AT STYRKE MELLEMØSTENS KRISTNE

Inden længe er det tid for Noreas to udsendte medarbejdere Kasper Breindahl og Jesper Roager at rejse hjem til Danmark. Vi har taget en snak med dem om deres tjeneste hos Noreas partner SAT-7 på Cypern, hvor de har produceret kristent satellit-tv til bl.a. Iran og Afghanistan – et arbejde præget af både glæder, sorger, overraskelser og ikke mindst Guds kraft.

Kasper, du står overfor afslutningen af din tjeneste som udsendt for Norea. Hvordan ser du tilbage på din tid som udsendt?

”Jeg kan slet ikke forstå, at det næsten er ni år siden, jeg blev udsendt. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle være så længe på Cypern. Men det har virkelig været et privilegium at arbejde for at styrke de kristne i Mellemøsten.

Jeg har også været utrolig glad for alle mine møderejser til Danmark, hvor jeg har kunnet fortælle om vores arbejde. Det har hjulpet mig med mentalt at bygge bro mellem den verdensomspændende mission og vores lille land. Det er utroligt at tænke på, at vi har kristne brødre og søstre over hele verden.”

Er der en særlig oplevelse, der sidder fast i dig, fra din tid i SAT-7?

”Det er altid utrolig stærkt, når børn ringer ind til vores børneprogrammer og fortæller om, hvordan de er vokset i troen på grund af vores udsendelser.

Dog står en episode fra sommeren 2021 også tydeligt for mig. Vores tv-studie var lukket ned for sommeren, men pludselig får jeg en opringning fra vores leder, der fortæller mig, at Taliban er tilbage ved magten i Afghanistan, og at vi må lave en særudsendelse, for at fortælle de kristne i Afghanistan, at de fortsat er i vores tanker og bønner.

Både på grund af sommerferien og Covid-19, er det umuligt at stille det nødvendige hold til denne produktion. Så det ender med, at jeg tager min højgravide hustru med til studiet. Jeg sætter udstyret op og instruerer hende i, hvordan man

skifter mellem kameraerne, og så går vi ellers live. Vi var kun to værter i studiet, samt min hustru og jeg, der stod for alt det tekniske. Men udsendelsen gik godt.”

Hvorfor er det vigtigt at drive mediemission i de områder og befolkningsgrupper, SAT-7 dækker?

”Mediemission til Mellemøsten, og i særdeleshed Iran og Afghanistan, er så vigtig, fordi det er en af meget få muligheder, som de kristne i disse lande har for at blive opbygget i troen. For mange af vores seeres vedkommende er vores programmer også den eneste form for kristent fællesskab, de har. Mange kristne i de lande, vi sender til, har bare ikke mulighed for at gå i kirke eller mødes i en bibelstudiegruppe. Derfor er det så vigtigt, at vi kan sende udsendelser, kristent tv lige ind i deres dagligstuer.”

Hvilken rolle kommer mediemission til at spille i din hverdag, fremover?

”Mediemission vil altid være i mine bønner. For nok er det en virkningsfuld måde at dele evangeliet på, men uden Guds kraft, når det ikke ind i seernes hjerter. Lige foreløbig regner jeg ikke med at skulle være professionelt involveret i mediemission. Men jeg håber på at lære mere om tv- og filmproduktion hjemme i Danmark, og så på et senere tidspunkt vende tilbage til mediemission. Jeg drømmer om engang at komme til at producere dokumentarfilm om, hvordan det er at være kristen i forskellige dele af verden.”

/LBD



VIGTIGT AT KENDE MÅLGRUPPEN

Jesper Roager, 21 år, har været udsendt af Norea som volontør hos den kristne tv-station SAT-7's afdeling på Cypern i et år. Vi har bedt Jesper fortælle lidt om sit arbejde med tv-produktion til Mellemøsten og spørger også ind til, hvad fremtiden mon byder på.

Jesper, hvad har været dine primære opgaver hos SAT-7?

”Jeg har haft to primære opgaver: *Broadcast* og virtuel produktion. *Broadcast* er at holde øje med, at vores *stream* virker, som den skal, når vi sender direkte, og løse problemet, hvis den ikke gør. Virtuel produktion har at gøre med de udsendelser, som vi laver på en såkaldt *green-screen*, hvor værterne bliver filmet på en grøn baggrund, som så i udsendelsen bliver byttet ud med et virtuelt *set*, så det ser ud, som om de er et helt andet sted, f.eks. i en almindelig lejlighed (se billedet). Også her sørger jeg for, at det virker, som det skal, og så er jeg med til at lave nye *set*, eller ændre lidt, når producerne gerne vil have noget ændret. Ud over det, hjælper jeg, hvor der er brug for det.”

Nu skal du jo snart rejse hjem til Danmark ...

” – Hvad siger du, skal jeg snart hjem? Det forstår jeg ikke, jeg er jo lige kommet!”

... Hvad er det vigtigste, du har lært om (medie-)mission i forbindelse med din tid på Cypern? Er det noget, du også kan bruge derhjemme?

”At kende målgruppen er vigtigt, især når man arbejder på tværs af kulturer. Det kan være svært som nordeuropæer at regne ud, hvordan man bedst laver en tv-udsendelse. Både

i forhold til farvevalg, klippehastighed og alle mulige andre ting. Men også i forhold til indholdet af alt, hvad vi producerer. Jeg blev meget opmuntret til vores sæsonafslutningsfest, hvor det blev tydeligt for mig, at der er en meget stor del iranere på vores team. Det er altid vigtigt at kende sin målgruppe, lige meget hvad man laver – om det er unge eller gamle, danskere eller iranere. Så det kan jeg bruge i Danmark.”

Hvad har du af fremtidsplaner? Kunne du forestille dig at rejse ud i en (medie-)missionsopgave igen en dag?

”Min plan lige nu er at læse datalogi, og efter det må jeg se, hvad der sker, og hvor i verden det sker. Jeg vil ikke lukke nogen dør. Selv om tiden ved SAT-7 har åbnet mine øjne mere for den kreative del, ligger min interesse stadig tættere på computere, programmering og det tekniske omkring tv-produktion.”

Har du nogle bedemner til Noreas venner i Danmark?

”I må gerne bede for vores nye programmer *Sunday School* og *Mirror*, og for hele den nye sæson, som lige er begyndt. At produktionen må gå godt, og at udsendelserne må lede mennesker til Jesus. Bed også gerne for alle vores kolleger i Libanon, for de forfulgte og isolerede kristne i Iran og hele det iranske folk.”

/LBD



GLIMT AF HÅB I KRIGENS MØRKE

Rita El-Mounayer, leder af SAT-7, fortæller om den seneste udvikling i Libanon, og hvad den betyder for de kristne og for SAT-7's arbejde.

Som regel skal der noget til, før Rita El-Mounayer bliver emotionel. Selvom Rita er CEO, vant til at træffe store beslutninger og med jævne mellemrum hører hjerteskrærende historier, kan den seneste udvikling i Libanon gøre hende følelsesladet.

Norea Mediemi mission mødte Rita El-Mounayer i København den 4. oktober. Her var SAT-7's europæiske partnere samlet til et såkaldt *Vision Meeting*. Dagen bød på opdateringer fra SAT-7's arbejde, spændende oplæg om alt fra kunstig intelligens til en statusopdatering på religionsfrihed i Mellemøsten. Frivillige fra Luthersk Mission Nansensgade stod for forplejningen, og der var god tid til at netværke på kryds og tværs. En af dagens hovedpersoner var den 54-årige Rita El-Mounayer. Rita udstråler en form for mild målrettedhed. Hendes hjerte for Mellemøsten og taknemmelighed for SAT-7's partnere, gør indtryk. Og hendes beslutsomhed for at nå de unædede i Mellemøsten og Nordafrika er ikke til at tage fejl af.

Rita har siden 2019 været øverste leder af SAT-7's store satellit-tv-arbejde i Mellemøsten og Nordafrika, og så er hun selv fra Libanon. Som barn var hun vidne til krig i sit hjemland, og selvom hun nu bor på Cypern med sin familie, har hun stadig mareridt om krig. Siden 1970'erne, har dagligdagen i Libanon budt på bomber, utryghed og frygt, og den seneste udvikling i konflikten mellem Hizbollah og Israel, har kun gjort dagligdagen værre: Flere er på flugt internt i landet, skoler er lukkede og sundhedsforholdene forværrede. Situationen berører Rita dybt. Som hun fortæller, har håbløsheden slået rod i den libanesiske befolkning. "De fleste betragter konflikten som en proxykrig mellem Israel og Iran. Men det er de libanesiske civile, der betaler prisen. De mister familiemedlemmer. Og de mister håbet."

Hunger efter håb

Gennem verdenshistorien er det ofte sket, at Guds Kirken har fået nye muligheder midt i krig og konflikt. Det er tilfældet med den seneste ud-

vikling i Libanon, og har gennem flere år været tilfældet i det konfliktprægede Mellemøsten. Rita fortæller i et interview med Norea Mediemi mission, at når folk er i nød, leder de efter et fast holdepunkt, et sikkert stædet. "De kristne i Libanon ser situationen som en unik mulighed for at fortælle deres medborgere om håbet i Kristus. Et folk fyldt med håbløshed, hungre efter håb." På den mørke, hjerteskrærende baggrund opstår altså glimt af håb, og de opmuntrende vidnesbyrd fra kristne brødre og søstre pibler frem. Rita fortsætter: "De kristne fortæller om deres håb og om opstandelsen, som de ser frem imod. De kristne ønsker også at blive, hvor de bor, fordi de ved, at de er salt og lys dér, hvor de er sat. De kan bringe budskabet om håb og fred til deres naboer og bekendte."

SAT-7 fortsætter ufortrødent

Af samme grund fortsætter SAT-7 også ufortrødent arbejdet i Libanon. Når folket lider, er der ingen grund til at nedskalere arbejdet og lukke programmer. Tværtimod, fortæller Rita, intensiverer SAT-7's team i Libanon sin indsats. "De ansatte kommer ind til studiet hver dag. Nogle har selvfølgelig været vant til at arbejde hjemmefra, men dem der arbejder i produktionen, tropper ufortrødent op på studierne. De ved, at tiderne er usikre, men de vil sprede velsignelse og håb til deres seere."

Det arabiske liveprogram *You are not alone*, har fordoblet sit seertal i Libanon. Programmet blev egentlig lanceret under Covid-19-pandemien, men dets budskab om håb midt i en verden af kriser, blev kun mere aktuelt med de senere års udvikling. Derudover lancerede SAT-7 for nylig et børnemagasin, som allerede når ud til mange libanesiske børn. Rita fortæller, at der ikke findes præcise tal på stigningen i SAT-7 publikum, men det er hendes klare fornemmelse, at interessen for SAT-7 er vokset betragteligt.

Håbet overvinder hadet

Følger man med i nyhederne herhjemme, virker kløften af had og fjendskab mellem nogle

"De kristne i Libanon ser situationen som en unik mulighed for at fortælle deres medborgere om håbet i Kristus. Et folk fyldt med håbløshed hungre efter håb."



Liveprogrammet; *You are not alone*

nationer og folkeslag i Mellemøsten uoverstigelig stor. Findes der overhovedet noget, der kan bryde fjendskabet og forvandle had til kærlighed? Det gør der, ifølge Rita. På tværs af nationer og folkeslag, er kristne forenede i troen, og som kristne brødre og søstre elsker de hinanden. Endda selvom de måske ikke engang kender hinanden. "Da krisen i Afghanistan brød ud (i forbindelse med USA's tilbagetrækning og Talibans magtovertagelse, red.), ringede mange kristne børn fra Iran til os, fordi de ville bede for Afghanistan. De kristne beder for hinanden, og det er virkelig opmuntrende."

Troens bånd og håbet i Kristus kan altså bryde kløften af had og fjendskab. Men det er ikke kun ved at se på de troende i Mellemøsten, at Rita opmuntres: "Når jeg kigger på landene udenfor Mellemøsten, glæder jeg mig også. Kristne fra hele verden – Danmark, Sverige, USA, Storbritannien, Hong Kong – rækker ud til os, og fortæller os, at de beder for os. Det er meget opmuntrende og en stor velsignelse."

/AZL

25 ÅR SOM MEDIEMISSIONÆR

En skøn dag sidst i august, hvor selv vejret festede med – sådan beskrives bedst fejringen den 30. august 2024 i og uden for Norea-huset på Porsevej i Haderslev i anledningen af daglig leder Ole Sørensens 25-års jubilæum.

Her gav både medarbejdere, frivillige og bestyrelse udtryk for, at Ole er en dygtig og afholdt kollega og leder.

Bestyrelsen havde i samarbejde med de ansatte indbudt til åbent hus, og alt i alt tilbragte ca. 50 personer et par timer af deres formiddag med at fejre Ole, tage kontorer og studier i øjesyn, samt få snakket og spurgt ind til Noreas arbejde.



Noreas ansatte havde, med lidt hjælp fra kunstig intelligens, skrevet en særlig sang til anledningen, som du kan høre på Noreas Facebook-side, eller ved at scanne ovenstående QR-kode med din smartphone.



ALTID I GUDS PLAN

De første fem år var titlen informationsmedarbejder, og de seneste 20 år har han bestridt posten som daglig leder. Ole Sørensen kunne dermed, i august, fejre 25 år som ansat i Norea Mediemission.

Ole, hvordan gik det til at du blev daglig leder i Norea?

I 1999 besluttede Noreas bestyrelse at ansætte en ekstra medarbejder – primært til at holde forkyndende møder med info om Noreas arbejde, samt skrive til NoreaNyt. Jeg blev opfordret til at søge den stilling, og var heldig at få jobbet. Norea havde ellers slet ikke været på min radar. Stillingen blev dog allerede inden opstart justeret, så den også kom til at indeholde en betydelig administrativ del, så stillingsbetegnelsen blev til ”forretningsfører og informationsmedarbejder”.

Havde du dengang forestillet dig, at du skulle være ansat her i +25 år?

Det var egentlig planen at min kone og jeg skulle rejse til Etiopien som missionærer, og det havde vi forberedt os på i flere år. Jeg havde taget en maskiningeniøruddannelse, havde været på Luthersk Missions Højskole på etårslinjen og været på Luthersk Missions Missionsskole i 2 ½ år, hvor jeg fik, hvad der svarer til en bachelor i teologi med stærkt fokus mission (kirkehistorie, kulturforståelse mv.) og vi var tilmeldt sprogkursus i England. Alt vores indbo var pakket ned i én del, der skulle blive i Danmark og én del, der skulle med til Etiopien. Men kort før afrejsen til England, oplevede vi, at Gud lukkede den dør for os.

Hvad der så var Guds plan, var vi noget i vildrede med, men efter et års tid, hvor jeg arbejdede på en kristen friskole, søgte jeg så stillingen på Norea. Det oplevede vi som et svar fra Gud, men jeg havde nok ikke tænkt at det skulle blive til +25 år.

Økonomien i Norea var i disse år meget udfordret og der var en del udskiftning i bemandin-

gen, så efter to år, var jeg den med højest anciennitet i Noreas stab. Efter 5 år, overtog jeg ledelsesposten i Norea.

Hvad betyder Norea for dig i dag?

Jeg er optaget af at mennesker skal høre det evangelium, som kan sætte dem fri og føre dem til himlen. Millioner har endnu ikke hørt det, og her har Norea en vigtig rolle: Vi kan være med til at bringe evangeliet til mange af dem. Norea er en brik i Guds store frelsesplan. Gud kalder os til at gøre fyldest i de opgaver, han lægger hen til os – som enkeltpersoner og som Norea.

Det er en glæde og velsignelse for mig, at være et lille tandhjul i den mekanisme, som bringer evangeliet ud til mennesker, der ikke har hørt det før. Uden Noreas tusindvis af forbedere og støtter, ville det ikke være muligt. Og uden Noreas mange samarbejdspartnere ude i verden, ville vi heller ikke kunne nå særlig langt. Det er i kraft af deres iver, kulturforståelse, sprogkundskaber og lokale kendskab til behov, skikke og traditioner, at det er muligt at nå så langt ud.

Hvad er det mest udfordrende, ved at være daglig leder i Norea?

Det vanskeligste er at se de mange muligheder og behov, som vi ikke kan imødekomme på grund af manglende midler eller *manpower*. Meget kan vi gøre i fællesskab med Noreas mange venner i Danmark, og meget kan vi gøre i fællesskab med vores nordiske søsterorganisationer, men der er også mennesker, vi ikke kan række evangeliet ud til, fordi vi ikke har ressourcerne til det. Ofte står vi i valget mellem at skulle satse på dem, som bor i byerne (via sociale medier og internet), eller dem, som bor ude på landet (via traditionel radio).

“Det vanskeligste er at se de mange muligheder og behov, som vi ikke kan imødekomme på grund af manglende midler eller manpower”

Norea-jubilar

Og naturligvis gør det også ondt, når man møder mennesker, som på den ene eller anden måde lider, fordi de tror på Jesus. Mange af de steder hvor vi arbejder, er det forbundet med stor fare for liv og helbred at være en kristen.

Hvad er det bedste ved at være daglig leder i Norea?

Det er at møde menneskers store taknemlighed over noget, Norea er en del af. Uanset om det er en person fra Sdr. Hjemby, som bliver velsignet gennem OnlineGudstjenester, WebRadio og TilLiv, eller det er en lytter i Centralasien, som har mødt evangeliet gennem radioen, så er det en kilde til stor glæde og taknemlighed for mig – Gud er god, og han lader sig finde af mennesker i en dansk by og på en kold steppe i Asien.

Vi får lov til at tage del i så-arbejdet, og vi får lov at vande, men Gud giver væksten.

Hvad er dit håb for Norea i fremtiden?

Mit håb og min drøm for Norea, er at Norea altid må være i Guds plan. Det er vigtigt, at vi i Norea holder fokus på det, som Gud kalder os til. Holder fokus på sagen, og ikke bliver for optaget af teknologi, teknik og redskaber, vi kan bruge. Det handler ikke om at opnå anerkendelse og beundring, men om at bruge de midler og værktøjer, som når mennesker. Derfor er det mit håb, at Norea må følge med tiden og den teknologiske udvikling. Det er ikke et formål i sig selv at være frontløbere, men at være der, hvor vi bedst når mennesker.

Er der andet, du gerne vil benytte muligheden for at sige til læserne af NoreaNyt?

NoreaNyts læsere og Noreas venner er det vigtigste i Norea. Det er jeres arbejde – et arbejde vi gør i fællesskab, og som bærer stor frugt for evigheden. Tak for din indsats, hvad enten det er som forbeder, frivillig, eller du støtter økonomisk – sammen når vi rigtig langt, i dag og i morgen.

/LBD

Noget DU kan gøre

Vidste du at det er nemt at betænke Norea Mediemission i dit testamente?

Når vi skriver testamente, er det selvfølgelig både rigtigt og naturligt, at vi først og fremmest tænker på vores kære.

Men det er også muligt – og utroligt enkelt – at donere en gave til Norea via dit testamente. Alt, du skal angive, er vores navn, adresse og CVR-nummer*

Du kan angive et fast beløb eller en procentsats. Angiver du en procentsats, undgår du at din gave påvirkes af inflation.

Du kan f.eks. donere blot 1% af din formue til Norea. Din donation gør en stor – måske evig – forskel for mennesker ude i verden, når de hører vores kristne radioprogrammer. Og dine efterladte får stadig 99%.

At tilgodese Norea i dit testamente, er noget DU kan gøre – idag. Ønsker du at vide mere, så ring til os på 4252 1100 eller besøg vores hjemmeside og kig under ”støttemuligheder”.

* Norea Mediemission, Porsevej 6, 6100 Haderslev, CVR 82388117



JAGTEN PÅ LYSET

Snart blænder Gumle.TV igen op for en ny videojulekalender i 24 afsnit. Også denne gang er der dramatik i luften lige fra første afsnit. Vi kan ikke røbe for meget, men løfter gerne sløret en lille smule.

Gumle er stadig go'e gamle Gumle. Problemet er Kristian. Han skal pludselig ud at rejse. Heldigvis kan Gumle blive passet hos sin gode ven, Johanne. Alle problemer ser ud til at blive løst, og december måned tegner til at blive en stille, rolig og dejlig julemåned ...

Hvis ikke det lige var for et par meget uheldige sammentræf, der indtræder akkurat som Gumle og Johanne har vinket farvel til Kristian. En sikring går i Johannes atelier, og der bliver helt mørkt. Johanne skynder sig ud for at ordne det. Gumle ser, at Johannes tegnecomputer lyser svagt, og får en uimodståelig lyst til at undersøge det nærmere, mens han venter på, at Johanne kommer tilbage.

Han skal bare lige kigge en lille smule, men Gumle mister balancen og vælter ned i Johannes specielle computer. "Uuusshhhhhyst." Gumle er blevet suget ned i den lysende plade på bordet og – ja, forvandlet til en tegneseriefigur ...

Kristian: "Uha, Johanne, det går vel ikke at vi fortæller meget mere?"

Johanne: "Nej, men i stedet kunne vi jo godt fortælle lidt om, både hvorfor og hvordan vi laver kristent børne-tv."

Kristian: "God idé. Det gør vi, fordi vi brænder for, at børn møder evangeliet om Jesus. Det, vi selv er blevet mødt med, vil vi gerne give videre. Johanne, jeg har jo fået lov til at arbejde med Gumle.TV i en del år, sammen med andre dygtige mennesker. Men du er jo lidt ny på holdet. Vi vil gerne hele tiden udvikle projektet, og så krydsede du jo heldigvis vores vej. Vil du fortælle lidt mere konkret om, hvordan vi gør?"

Johanne: "Det kan jeg godt. Ja, jeg er næsten ny i Gumle-sammenhæng – jeg har jo før været inde og hjælpe lidt. Men jo, jeg er ny. Men ikke ny i forhold til det at formidle og fortælle historie. Som du sagde, Kristian, så brænder jeg også for at børn, ja alle mennesker, møder evangeliet. Jeg er uddannet i grafisk fortælling, laver tegneserier, illustrationer og mere i den retning. Og da jeg fik tilbuddet om at være med i teamet, sagde jeg straks ja.

Jeg har før været inde og hjælpe jer lidt med små tegnefilm, men det er noget helt andet at være



med i hele processen. Min opgave har været at skrive manus, plus alt tegne- og animationsarbejdet. Så det har været et stort arbejde."

Kristian: "Ja, jeg lyver vist ikke, når jeg siger, at hvis man på et tidspunkt vækkede dig mit om natten, så ville du begynde at tegne Gumle. Og Johanne, jeg ved, at du har læst utrolig meget i Bibelen under hele tegneprocessen. Det, med at skulle visualisere bibelske beretninger for børn gør, at man selv må leve sig helt ind i dem."

Johanne: "Ja, det har du ret i. Det har været fantastisk. Men vi har også skullet forholde os til mange udfordringer undervejs. Hvordan lykkes man f.eks. med at digte en historie, samtidig med at Bibelens ord står klart og tydeligt, uden at vi lægger noget til den? Det kan I jo kigge og vurdere på. Selvom I, der læser dette her, nok er voksne, så håber vi, I kunne have lyst til at logge

ind på Gumle.TV og følge lidt med. Vi håber også, I vil være med til at tale om det til andre. Og ikke mindst, at I vil være med til at bede for serien, at den må finde vej til mange hjem, skoler, institutioner, klubber og kirker rundt i Danmark, og at den må bringe julens virkelige glæde med."

Sammen med video-delen, som produceres i samarbejde mellem LMBU og Norea, så udgives der også et fysisk børne-juleblad som følger video-delen. Bladet er udformet som en julekalender med en side til hver dag. Her er der, på hver side, en familieandagt, sjove opgaver, kreative ideer og konkurrencer.

Rigtig glædelig adventstid.

af Johanne Kjær Svendsen og Kristian Larsen



KVINDER MED HÅB PÅ BENGALI

Kvinder med Håb (KmH) har bragt håb via forskellige medier til kvinder i den nordindiske delstat Vestbengalen siden marts 2007. Kvinder i Vestbengalen oplever mange af de samme problemer som i resten af Indien: vold i hjemmet, abort, mangel på tilstrækkelig uddannelse osv. Norea Mediemiission har i 2024 taget ansvar for dette vigtige arbejde.

Seer-respons

Nayan Mani Mitra, Hooghly, Vestbengal

Jeg ser KmH-udsendelsen regelmæssigt. For tiden ser jeg afsnit om forældre og børneopdragelse. De har hjulpet mig meget – jeg har lært mange nye aspekter gennem dem. Bed venligst om, at jeg må kunne opdrage min datter på en måde, som er Gud til ære.

Sarat Mondal, Murshidabad, Vestbengal

Det er første gang, jeg har set en KmH-udsendelse, og jeg synes virkelig, den er god. Selvom den egentlig er målrettet kvinder, mener jeg, at enhver kan få noget ud af den. Afsnittet om urokkelig tro har hjulpet mig. Min tro er blevet dybere og stærkere. Det har hjulpet mig videre, og jeg er taknemmelig for at have set den.

Astu Koley, Hooghly, Vestbengal

Jeg er meget glad for at se KmH-udsendelserne på bengali. Hvert eneste afsnit giver nye indsigter og fakta om helt dagligdags ting, og det, synes jeg, er meget berigende. Afsnittene om relationer til andre mennesker har jeg lært meget af, og jeg prøver at bruge den viden i mit personlige liv.

Dororthi D. Rozario, Kolkata, Vestbengal

Som fast seer af de bengalske KmH-udsendelser bliver jeg meget opmuntret. Jeg er taknemmelig for studieværterne, som formidler på en rigtig god måde og giver gode og forståelige forklaringer. De bruger et enkelt sprog, som altid er letforståeligt. Afsnit 143 om sund lære talte især til mit hjerte, og jeg føler mig velsignet gennem det.

Ruma Nath, East Burdwan, Vestbengal.

Jeg ser altid udsendelsen "Ashamoyi Nari" (KmH på bengali). Når jeg ser mig omkring, ser jeg hver dag tusindvis af kvinder, som bliver udsat for tortur. KmH-udsendelserne spiller en vigtig rolle ind i den situation. De hjælper kvinder til at stå fast på Guds ord. Jeg beder om, at udsendelserne fortsat må blive sendt, så kvinder kan blive udrustet og styrket gennem Guds ord.

Bengali er et indoeuropæisk sprog, som tales i Bangladesh og Indien. Det tales af omkring 190 millioner mennesker i Bangladesh og i de indiske delstater Vestbengalen og Assam, foruden blandt immigranter i Vesten og Mellemøsten.

KmH-programmet på bengali gik første gang i luften i januar 2007, men siden september 2020 er det blevet sendt på TV. Bedeemnerne fra den månedlige bedekalender bliver også indtalt og udsendt på TV. Derudover bliver bedekalenderen også distribueret gennem WhatsApp og på e-mail.

Vær med i forbøn for kvinder i bl.a. Indien!

Modtag den månedlige bedekalender fra KmH på mail eller med posten. Kontakt Norea på 4252 1100 eller info@norea.dk.

Eksempler på bedeemner:

"Gud, vil du forandre de forhold i Indien, der bidrager til at flere piger dropper ud af skolen, og at dødsfald blandt piger er større end blandt drenge."

"Far, vil du beskytte de kvinder i Indien, der er sårbare over for kriminalitet, især på offentlige områder som undergrundsbaner og på øde veje."

KUNSTNEREN BAG "Giv ordet videre"

For at skabe fornyelse i TV-studiet i Haderslev, igangsatte Norea tidligere på året en konkurrence. Vi modtog mange flotte bidrag i form af både malerier, statuetter, glaskunst, broderier og endda en hæklet julekrybbe samt en 3D-printet vase. Den dygtige vinder blev fundet ved to afstemninger: Én blandt et ekspertpanel og én blandt Noreas ansatte. Hver afstemning talte for 50% i det samlede resultat, men begge pegede utvetydigt på maleriet *Giv ordet videre* af Heidi Søholm, som vinder. Vi stiller her nogle spørgsmål til den kristne kunstner fra Viborg.

Heidi, hvordan blev du opmærksom på Noreas konkurrence?

"Jeg hørte om Norea Mediemiissions konkurrence fra en veninde, som opfordrede mig til at deltage."

Vidste du med det samme at du ville deltage, eller var det noget, der krævede overvejelse?

"Først tøvede jeg med at deltage, men efter gentagne opfordringer fra familie og venner, endte jeg med at male et billede og sende det ind."

Howdan vil du beskrive dig selv som kunstner?

"Jeg har en kreativ uddannelse og derigennem en fundering i designprincipper og arbejdsmetoder. Privat tegner og maler jeg med akvarelmaling, gouache, tusch og meget mere. Jeg ønsker at tjene Gud med de billeder jeg laver, uanset om de har et umiddelbart kristent budskab eller ej."

Hvilke tanker ligger bag billedet "Giv ordet videre"?

"Temaet for konkurrencen var "Mission". Mission er at give Guds ord videre til andre. Mit mål med billedet er at vise et menneske, som rækker Guds ord videre til andre mennesker."



Hvad tænkte du, da du hørte, dit billede havde vundet konkurrencen?

"Jeg var glædeligt overrasket over at vinde konkurrencen. Jeg havde svært ved at vurdere, hvad forventningerne fra dommerpanelet ville være, specielt fordi der var så brede rammer for udformningen af kunstværkerne."

Hvis man gerne vil se eller købe nogle af dine andre billeder, hvad skal man så gøre?

"Hvis nogen skulle være interesseret i at se eller købe nogle af mine andre billeder, så har jeg lige nu to billeder udstillet på Virksund Kursuscenter, og ellers kan jeg kontaktes på e-mail: heidi_sode@outlook.com."

Du kan se alle de indsendte kunstværker i en video på norea.dk, eller ved at scanne denne QR-kode på din telefon.



1.-præmien i konkurrencen var et gavekort til et week-endophold for 2 personer.

Heidi har endnu ikke haft mulighed for at benytte gavekortet, men vi ønsker hende og hendes ledsager en god tur, når den tid kommer.



PÅ VENTELISTE

I januar 2022 udgav Norea Mediemi mission bogen *Håbet sejrer – 9 kvinders historie* af forfatteren Marli Spieker. Hun grundlagde i 1997 Kvinder med Håb, der dengang hed Projekt Hannah. Bogen er et vidnesbyrd om den forvandlende kærlighed, som Jesus giver. Den viser også, hvorledes Kvinder med Håb er en stemme, som taler ind i et åndeligt mørke og dermed rækker lyset fra Kristus til kvinder i hele verden. Bogen er blevet så populær, at den ligefrem har skabt venteliste, og i år har Norea med begejstring bestilt 2. oplag fra trykkeriet.

En af de læsere, som er begejstret for bogen og har givet den god omtale, er Jens Erik Rasmussen fra Silkeborg. I den forbindelse har jeg stillet ham nogle spørgsmål.

Jens Erik, hvor og hvornår stødte du første gang på bogen "Håbet sejrer"?

Jeg har som "én gang Norea-ven, altid Norea-ven" fulgt projektet i mange år og blev meget glad for at modtage bogen i forbindelse med et Norea-møde her i Silkeborg for et års tid siden. Jeg læste den straks, med stor glæde. Dens budskab gjorde stærkt indtryk på mig.

Bogen fortæller 9 kvinders historie. Hvordan kan det være, at du, som mand, er så begejstret for den?

Overordnet handler bogen om mennesker, som har brug for hjælp, menneskeligt og åndeligt. Til tro og i liv. Og får syn for – og Guds Ånds vejledning til – at hjælpe andre. Samtidig formidler bogen det stærke budskab, at specielt mange kvinder lever i undertrykkelse og forfølgelse, ikke alene fra samfundets side, men f.eks. også fra deres familie og ægtefælle. Men at håbet – gennem Guds Ords forløsende kraft – sejrer!

Er der en historie, et citat eller et budskab i bogen, som har talt til dig på en særlig måde?

Marli Spieker fortæller, at hun en dag stod i en telefonboks i et indkøbscenter i Singapore. I varmen. Et par kom ind. Kvinden var klædt i sort fra top til tå. Manden let og luftigt påklædt.

Fyldt af sorg udbød hun: "Min Gud, hvad sker der?" Hun hørte spørgsmålet: "Så du det sorte slør? Det dækker også hendes sind og hjerte – hele hendes liv. Denne kvinde lever i mørke!"

Det blev Marlis kald. Hun hørte Guds kald: Du har en mikrofon. En radio. Hun fortæller så desuden om, hvordan de siden begyndelsen har stræbt efter at overskride kulturelle, re-



ligiøse, sociale og racemæssige grænser. "Vi bruger to kraftige værktøjer: stærke radiosendere og endnu stærkere bønner."

Jeg har hørt, at du omtaler bogen til nær og fjern. Hvor og hvorfor gør du det?

Til familie og venner. I kirkelig sammenhæng. På grund af det stærke åndelige og menneskelige budskab, bogen formidler. Og fordi bogens indhold opmuntrer: Gud virker overalt, også ind i politisk og menneskeligt mørke. Til tro på Jesus og liv med ham.

Jeg har også ladet mig fortælle, at du ligefrem deler bogen ud! Hvilke reaktioner får du på det?

Ja, jeg deler gerne ud til familiemedlemmer og som en lille gave hist og her. Men ellers sælger jeg bogen videre til en 50'er stykket. Og det giver gode reaktioner!

Har du fået nogen tilbagemeldinger fra dem, du har givet bogen til?

Ja, én har f.eks. – som jeg også gør det – fortalt og læst op fra bogen. Med positiv modtagelse.

Til sidst ... Tror du, vi får brug for at genoptrykke den i et 3. oplag?

Det håber jeg! Bogens budskab er så vigtigt. Både som formidler af situationen rundt i verden og kaldet til at være med i forbøn. Og til personlig opmuntring: Gud virker. Hans Ord finder vej!

Har du endnu ikke fået læst *Håbet sejrer*, eller kunne du tænke dig at bestille et eller flere eksemplarer at give til venner og familie, ligesom Jens Erik, så kontakt Norea på 4252 1100 eller info@norea.dk.

/AJ

NOREA WEBRADIO: GENKENDELIG RIGDOM

Norea WebRadio er Norea Mediemi missions egen internetradiokanal, der sender en bred vifte af danske, kristne programmer, næsten hele døgnet. Berit Jensen, som både er vært og koordinator for kanalens sendeflade, fortæller her hvad der er aktuelt for WebRadioen.

Er der sket nogen ændringer i sendefladen for nylig?

Der er ikke sket noget revolutionerende nyt. En gang imellem er der udskiftning af programmer, og det kan medføre, at for at få plads til én udsendelse, må man flytte lidt rundt på andre. Der er dog nogle udsendelser, der ligger helt fast, bl.a. "Vejen gennem Bibelen", "Hvad siger Bibelen" og "Dagens dryp", som er nogle af de udsendelser, vi får mest respons på.

Det nyeste program hedder "Den kristne Tro" og er oprindeligt en undervisningsserie på video af teolog og bibelskolelærer Mikkel Vigilius fra Nyt Liv. Han taler om spørgsmål som: Alle mennesker tror - men hvad tror vi på? Hvad venter efter døden? Er der en Gud, og i så fald, hvordan er han? Er der en himmel og et helvede efter døden, eller er der intet?

Er der en lytterrespons, du har været særlig glad for?

Jeg er glad og taknemmelig for al lytterrespons! Størstedelen får vi i forbindelse med møder, eller når Noreas venner ringer til os i andet ærinde. Så slutter de med at fortælle, at de er så glade for Norea WebRadio. Af og til er der også lyttere, der spørger, om man kan genhøre en udsendelse eller en sang. Det er ofte muligt, så spørg frimodigt!

En mand kontaktede os i starten af året, fordi han var kommet til at lytte til WebRadioen, mens han lavede mad. Han vidste ikke rigtigt, hvad det var han havde fundet, men der var en sang, der handlede om Jesus, og den ville han gerne høre igen. Han betegnede sig selv som heavyrocker, men havde haft en mormor, der var kristen, og, som han skrev: "man skal ikke glem-

me den kristne musikside; der er rigtig mange gode melodier". Mormor såede, Norea WebRadio vander. Lad os bede om, at Gud giver liv og vækst.

Hvad er din vision for Norea WebRadio?

Det vigtigste for mig, er at Norea WebRadio er til glæde og velsignelse for lytterne. Vi skal ikke lave noget om, fordi det er in, at lave ting om. Vi skal have nye udsendelser, for nogle af de gamle, er ved at være for gamle, men i det store hele tror jeg faktisk, at vi rammer målgruppen temmelig godt. Og genkendelighed er vigtigt for mange – især når man kommer lidt højere op i alderen, tror jeg. Jeg har hørt om flere lyttere, der tilrettelægger deres dagligdag efter de udsendelser, de gerne vil høre, og så skal vi jo ikke flytte alt for meget rundt på dem.

Jeg vil meget gerne, at mange flere som sidder alene, finder ud af at Norea WebRadio eksisterer, og hvilken rigdom af Guds ord, man kan høre her. Så hjælp os med at fortælle det videre!

LBD/BJ

Musik
Interviews
Andagter
Foredrag
Gudstjenester
Bibelundervisning

Find det på
Norea WebRadio!

Lyt til Norea WebRadio på din internetradio eller på din smartphone, tablet eller PC via webradio.norea.dk



KRISTEN FILM PÅ FLYREJSEN

Hvis du i nærmeste fremtid skal ud at flyve med et af de fire nedenstående flyselskaber, så har vi en anbefaling til dig. Filmen *Toxic* ("Giftig"), som er produceret af Noreas partner SAT-7, findes nemlig på playlisten i underholdningssystemet om bord på selskabernes fly. *Toxic* handler om tilgivelsens kraft, og er SAT-7's første spillefilm i fuld længde.

Filmens tilstedeværelse på *in-flight*-playlisterne hos selskaberne Emirates, Qatar Airways, Saudia og Kuwait Airways betyder, at mange millioner rejsende nu alene er et klik fra at opleve Jesu budskab om tilgivelse. F.eks. var blot Emirates' passagertal i 2022-23 over 43 millioner.

Maged Mounir, direktør for SAT-7's egyptiske afdeling, siger: "Det glæder os usigeligt, at *Toxic* nu er tilgængelig hos disse flyselskaber. Det betyder, at mange flere vil komme til at møde filmens budskab om tilgivelsens kraft. Det kan også potentielt føre til et møde med vores øvrige arbejde, og skabe muligheder for at mennesker kan høre evangeliet gennem vores andre programmer."

Befrielsens nøgle

Toxic er et gribende, arabisk drama om relationer, traumer og tilgivelse. Hver af filmens fire hovedpersoner repræsenterer en beretning om en person fra virkelighedens Mellemøsten, som har overlevet vold og overgreb af forskellig art. Det lå filmens producer, John Adly, meget på sinde ikke at fremstille tilgivelse som noget passivt eller svagt, men derimod som en stærk kraft, der sætter mennesker fri til at leve livet i glæde og fred. "I deres søgen efter heling, indser hver af personerne til sidst, at hævn ikke er det, der kan helbrede deres sjæl," siger han. "Derimod er tilgivelse nøglen til at overvinde den smerte, de bærer på."

Faktisk er det i ét af tilfældene den virkelige person, der selv spiller sin rolle i *Toxic*. Filmen er primært blevet optaget i



Noreas partners studie i Cairo. Den er allerede blevet sendt på arabisk satellit-tv flere gange, og endnu et antal visninger er planlagt hen over resten af året. Derudover er filmen blevet vist på fire kristne filmfestivaler i USA, Holland og hjemlandet.

Minoriteter og medfølelse

Ifølge Mounir, er filmens overordnede sigte at fremme rettigheder for minoriteter samt fredelig sameksistens mellem befolkningsgrupper, men også generelt at bygge bro og inspirere til forståelse, empati, medfølelse og fællesskab.

Tak og bed

Tak Herren for, at flyselskaberne har gjort *Toxic* tilgængelig for deres kunder. Bed om, at filmen vil røre mange hjerter med Jesu fred og tilgivelse. Bed om, at filmen vil skabe interesse hos mange flere mennesker i Mellemøsten og Nordafrika for andre kristne, evangeliserende tv-programmer.

/LBD | Kilde: SAT-7

