

30 DAGE

I BØN

FOR DEN MUSLIMSKE VERDEN

—
28. FEBRUAR - 30. MARTS
2025
—

‘GUDS ORD
er IKKE BUNDET’



Dansk
Europamission

Hjælp til forfulgte – evangeliet til unåde



Mission 
AFRIKA

DANSKE UDGIVERE af 30 DAGE I BØN

NOREA MEDIEMISSION

Norea Mediemiission deler evangeliet om Jesu frelse med de mennesker som er sværest at nå via traditionel mission. Gennem radio, TV, Internet og medieafspillere kan vi bringe håb til mennesker, som bor i øde og ufremkommelige egne; mennesker som er fanget bag lukkede grænser eller i fængsler.

DE HØRER OM JESUS FOR FØRSTE GANG

En stor del af de programmer, som Norea producerer, er målrettet de millioner af mennesker, der aldrig har hørt om Jesus. Mange lever i områder uden en kristen tilstedeværelse og oplever derfor evangeliet for første gang gennem medierne.

EN STØTTE TIL FORFULGTE KRISTNE

Andre programmer er produceret specifikt med forfulgte kristne for øje. Gennem TV-udsendelser, radioprogrammer og online indhold kan kristne i smug opleve fællesskab, få opmuntring og blive styrket i troen, selv når deres omgivelser er fjendtligt indstillede. For nogle er disse programmer den eneste forbindelse til et kristent fællesskab.

ET GLOBALT SAMARBEJDE

Norea samarbejder tæt med store internationale medieorganisationer som Trans World Radio og SAT-7 samt lokale partnere, der kender kulturen og sproget. Gennem disse samarbejder når vi mennesker i lukkede lande som

Turkmenistan, Iran, Nordkorea, Afghanistan og mange flere – steder, hvor evangeliet ellers har svært ved at trænge igennem.

Læs mere om arbejdet og vores vision på Norea.dk.

DANSK EUROPAMISSION

Dansk Europamissions arbejde har siden grundlæggelsen i 1964 været orienteret mod lande, hvor kristne risikerer forfølgelse og evangeliet kun er udbredt i begrænset omfang.

NØDHJÆLP OG HJÆLP TIL SELVHJÆLP – ET PRAKTISK VIDNESBYRD OM GUDS KÆRLIGHED

På grund af støtte fra Dansk Europamissions forbedere og givere får ikke kun forfulgte kristne nødhjælp og hjælp til selvhjælp. De hjælper også andre udsatte grupper i samfundet, som ellers er overladt til sig selv. Skepsis mod kristne kan nedbrydes, og mennesker kan blive nysgerrige på Jesus og Bibelens budskab, når de ser, at kristne hjælper alle, uanset baggrund.

MENIGHEDSPLANTNING

Dansk Europamissions forbedere og givere støtter etablering af menigheder for kristne med muslimsk baggrund i en række lande.

BIBELSMUGLING

Dansk Europamissions forbedere og givere sikrer, at Guds ord gøres tilgængeligt digitalt og på tryk i lukkede lande, så de kristne kan blive opbygget i troen og videreformidle Bibelens budskab til åndeligt søgende i deres lokalsamfund. Dansk Europamission har projekter i Nordkorea, Tyrkiet, Irak, Libyen, Syrien, Iran, Turkmenistan, Ukraine, Nordafrika, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Pakistan, Indien og Sri Lanka.

Læs mere om arbejdet på forfulgtekristne.dk

MISSION AFRIKA

Mission Afrikas fokus er at forbedre menneskers vilkår i nogle af verdens fattigste lande og at give alle en chance for at høre om den kristne tro. Vi ønsker at ændre nationer gennem relationer!

Mission Afrika er en folkekirkelig missionsorganisation og blev stiftet i 1911. De første missionærer blev sendt til Nigeria i 1913. Siden har arbejdet bredt sig til fem andre afrikanske lande, samarbejde med flere organisationer samt støtte til tv-kanalen SAT-7.

HOLISTISK MISSION

Vi ønsker at række Guds kærlighed videre til mennesker i både ord og handling. For os handler mission både om forkyndelse og diakoni, evighedshåb og her-og-nu håb, menneskers åndelige behov og menneskers materielle behov.

TROS- OG RELIGIONSFRIHED

Vi arbejder for tros- og religionsfrihed for alle mennesker, og samtidig fortæller vi mennesker om vores egen tro og overbevisning. Vi tror på, at frihed og mission hænger sammen, at tro skal tilegnes i frihed, og at ingen skal forfølges for det, de tror på eller ikke tror på.

LIGEVÆRDIGT PARTNERSKAB

Vi arbejder for ligeværdige partnerskaber, hvor alle partnere er både givere og modtagere. Sammen med den lutherske kirke i Cameroun har vi bl.a. udsendt camerounske missionærfamilier til Mali. Disse missionærer har også taget initiativ til at hjælpe den lutherske kirke i nabolandet Senegal, der ligesom Mali er et land, hvor det store flertal er muslimer.

GENBRUG

Vi har mere end 50 genbrugsbutikker rundt omkring i landet, som bliver drevet af frivillige. Det handler både om klima, bæredygtighed, et stærkt fællesskab af frivillige samt om at tjene penge til arbejdet ude i den store verden.

Læs mere om arbejdet på missionafrika.dk



Dansk
Europamission

Hjælp til forfulgte – evangeliet til unåde



Mission &
AFRIKA

“

“Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så at I kan skønne, hvad der er væsentligt, og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag, fyldt af retfærdigheds frugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære.”

– Filipperne 1, 9-11

‘GUDS ORD

er ikke

BOUNDET’

Velkommen

Velkommen til 2025-udgaven af
30 DAGE I BØN for den **MUSLIMSKE VERDEN**

‘GUDS ORD *er* IKKE BUNDET!’

Da apostlen Paulus sad indespærret i Rom, skrev han et brev til Timotheus fra fængslet. Han beder ikke de hellige om at gå i forbøn for hans løsladelse. I stedet fylder fortroligheden med både Jesus og Skriften ham med tillid, også når han mister sin personlige frihed.

“Guds ord er ikke bundet!” *erklærer han i 2 Timoteus 2,9.*

I år fortæller `30 dage i bøn for den muslimske verden` historier om muslimer, som er blevet påvirket af de kristne skrifter. Mange af historierne er vidnesbyrd fra dem, der har haft et personligt møde med Jesus i deres læsning af Bibelen, og har sat deres lid til ham. Andre overvejer stadig Jesu påstande. Historierne vil vise, at Guds ord ikke er bundet til bestemte geografiske steder. Det er ikke bundet til et bestemt format men udspringer fra skrevne sider, taler gennem mobiltelefoner og lydafspillere, viser sig frimodigt på sociale medier, skimtes i kunst og optræder endda som Jesus selv.

Hver historie er sat i sammenhæng med et specifikt muslimsk samfund, som har brug for dine bønner. Vi håber, at denne bønneguide i disse 30 dage vil inspirere dig til at bede om, at muslimer må møde skriftens Jesus, evangeliets åndelige kraft (Rom. 1:16) og Guds ords effektive virke (Hebr. 4:12).

Redaktionen – 30 dage i bøn International



MUSLIMER og de KRISTNE SKRIFTER

Kristne bliver ofte overraskede over at høre om Jesu betydning i islam. Mens jødedommen afviser Jesus som den Messias, de stadig venter på, anser muslimerne Jesus for at være den vigtigste profet i islam næst efter Muhammed.

Muslimske indvendinger mod kristendommen kan sammenfattes i to kategorier: indvendinger mod Guds levende ord (Jesus) og indvendinger mod Guds skrevne ord (Bibelen). Mens muslimerne omfavner Jesus som profet, afviser de et treenigt gudsbegreb, Kristus som Gud og hans offerdød på korset.

I islam er Skriften sendt af Gud og er autoritativ. Intet, der er skrevet af mennesker, kan betragtes som guddommeligt inspireret. Muslimer tror, at Toraaen, de første fem bøger af Moses, er overleveret direkte fra Gud til Moses. De mener, at Zebur, det vi kalder salmerne, er overleveret fra Gud til David. Og på samme måde tror de, at Incil, evangelierne, er overleveret fra Gud til Jesus. Hver af dem var en form for progressiv åbenbaring, som efter at være blevet korrumpet, førte til deres tro på den endelige åbenbaring i Koranen, overleveret til Muhammed.

Koranen omtaler jøder og kristne som »bogens folk«, og kristne kan leve op til denne ædle titel ved generøst at dele vores bog med muslimerne. På trods af at internettet er fyldt med spørgsmål fra muslimer om, hvorvidt de må læse, eller endda røre en bibel, er der stor nysgerrighed. Der er ingen grund til at forberede et 'bibelstudie'. Inviter bare din muslimske ven til at læse sammen med dig. Bed om, at deres hjertes øjne må blive oplyst. Og hvis de ønsker at læse Koranen og Bibelen side om side, så lad dem føle sig frie til at gøre det. Guds kærlighed, som den er åbenbaret i Bibelen, er et vidnesbyrd i sig selv.



Hvor fører **BØNNEN OS HEN?**

- Afghanistan
- Albanien
- Aserbajdsjan
- Bangladesh
- Benin
- Burkina Faso
- Cambodja
- Tchad
- Kina
- Comorerne
- Etiopien
- Europa
- Gaza
- Indonesien
- Irak
- Jordan
- Kasakhstan
- Kirgisistan
- Libyen
- Nordirland
- Pakistan
- Serbien
- Tajikistan
- Thailand
- Tyrkiet
- Usbekistan
- Vestafrika
- Zanzibar



Hvordan skal vi **BEDE** for den **MUSLIMSKE VERDEN?**

Denne bønneguide, som nu udkommer på 32. år, har til formål at opfordre forbedere for den muslimske verden til en kærlighedsrevolution, som afspejler Guds hjerte for muslimerne, som er skabt i Guds billede, og som Jesus døde for. Ud over de daglige opfordringer til at bede for specifikke mennesker og situationer, kan du overveje følgende skriftsteder som hjælp til at forberede dit hjerte til bøn:

- *Mens vi endnu var syndere, elskede Jesus os og døde for os (Rom 5,8). Han elsker muslimer på samme måde og ønsker ikke, at nogen skal gå fortabt (1 Tim 2,4; 2 Peter 3,9).*
- *Jesus formaner os til ikke kun at elske Gud, men også vores næste (Matt 22,37-39). Samaritaneren blev næste til den sårede mand på vejen til Jeriko, da han gik langt i sine bestræbelser på at tage sig af ham. Vi gør muslimer til vores næste ved at række ud i bøn og bede om velsignelse for dem, deres familier og samfund.*
- *Vi elsker, fordi han elskede os først (1 Joh 4,19). Bed Gud om at fylde dig med sin kærlighed, når du deltager i dette års '30 dage i bøn for den muslimske verden'.*

Tak!

DAG 1 • 28. FEBRUAR

TUAREGERNE i VESTAFRIKA

Lee voksede op i et typisk tuareg-samfund, hvor han aldrig fik mulighed for at gå i skole, da han var overladt til at passe familiens kvæg og gård. Han drømte om en dag at lære at læse.

Da han en aften som ung mand var færdig med at arbejde i løgmarkerne og kom til den nærmeste by, mødte han en missionær, der solgte bøger og traktater. Han købte flere bøger og sagde, at han ville ønske han kunne læse dem. Missionæren spurgte: »Har du lige brugt penge på at købe bøger, som du ikke kan læse?«

Lee svarede: »Det er mit næste spørgsmål. Kan du hjælpe mig med at lære at læse? Det har været min drøm næsten hele mit liv.«

Sammen brugte de måneder på at lære at læse materialer på tamajaq, et af tuaregernes sprog. De startede med ord, så sætninger, og gik til sidst videre til en bog med dyrefortællinger. Da Lee blev bedre til at læse, gik de videre til at læse de første tolv kapitler af Første Mosebog. Fra Første Mosebog gik de videre til at læse Lukasevangeliet.

En aften sagde Lee til sin ven: »Jeg har noget at fortælle dig. Jeg har besluttet at følge Jesus ligesom dig.« Missionæren spurgte: »Lee, hvem er Jesus for dig?« Hans svar var uforglemmeligt. Lee sagde: »Kan du huske, da Abraham blev bedt om at ofre sin søn Isak, men i sidste øjeblik stoppede englen Abraham, og der stod en vædder i krattet, som tog Isaks plads? Som vi har læst i Lukas' bog, kan jeg se, at Jesus er min vædder!«

Derfor skal I omvende jer og vende om,
for at jeres synder kan blive slettet ud;
så skal de tider komme fra Herren, da vi kan ånde frit.

~ ApG 3,19

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at Gud vil åbenbare behovet for omvendelse og glæden og friheden i Kristus for tuaregerne, som er et stolt folk.*
- *Bed om at Skriften i lydformat må blive distribueret mere frit.*
- *Bed om at Gud må oprejse og udruste troende som Lee til at være kirkeledere i deres samfund.*

DAG 1

DAG 2 • 1. MARTS

TYRKERNE i JORDSKÆLVSZONEN

I februar 2023 ødelagde to kraftige jordskælv den bibelske by Antiokia, hvilket påvirkede over 9 millioner mennesker i regionen. Men Gud tilskyndede lederne af en kirke til at blive i ødelæggelserne for at tjene de overlevende. Mens de sørgede for mad, tøj, telte og anden nødindkvartering, fortsatte de med at holde gudstjenester hver søndag, hvor over 100 mennesker endte med at deltage.

På et tidspunkt oplevede lederens kone, at Gud bad hende foreslå to muslimske kvinder, at de måske skulle overveje at skrive Det Nye Testamente (NT) af. De sagde begge ja og fik de nødvendige redskaber. Så blev to personer til tre, fire, fem, og nu er næsten 600 muslimer i gang med at skrive NT af!

En ung mand, som lige var blevet færdig med at skrive NT af, spurgte hvad han skulle gøre ved de ofre, hans familie var ved at forberede. Han forklarede, at han var blevet kristen ud fra det, han havde læst, uden at have talt med nogen.

En mand ville gerne forstå NT bedre, så da han var færdig, skrev han det hele af igen. En anden sagde: »Jeg er så glad for, at jeg tog afskrivnings-sæt med til mine børnebørn. Vi nyder virkelig at skrive det af som familie!« Efter at have skrevet NT af, begyndte et par at afskrive hele Bibelen. De er kommet til tro.

En ung kvinde blev, efter at have skrevet hele Det Nye Testamente af, spurgt, hvad hun havde forstået af det. Hun svarede: »Ved du hvad, jeg plejede kun at kunne lide folk, der kunne lide mig. Jeg havde ikke brug for nogen, der ikke var interesseret i mig. Nu prøver jeg at elske dem! Jeg plejede at være jaloux på alle. Men nu prøver jeg at lade være med at være jaloux.«

Dine ord giver lys, når de åbner sig,
og giver de uerfarne forstand.

~ Salme 119,130

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om, at Gud vil drage dem, der skriver Bibelen af, til sig.*
- *Bed om, at de nye troende må forblive faste i deres beslutning om at følge Jesus Kristus som Frelser og Herre.*
- *Bed om, at Gud vil gøre kirken til et lys, der viser mange vej til Kristus*

DAG 2



DAG 3 • 2. MARTS

PASHTUNERNE

Pashtunere (pukhtunere, pathanere) er en stammegruppe på mere end 60 millioner, som lever i Pakistan, Afghanistan og i Mellemøsten som kontraktarbejdere. Pashtunerne er krigerromantikere, der forsvarer deres ære med næb og klør, men som også nyder musik, poesi og blomster. Sproglige og kulturelle forskelle adskiller pashtunerne i Pakistan fra dem i Afghanistan, og adskiller også den ene stamme fra den anden. Pashtunerne er dog enige om, at overholdelse af ortodoks sunni-islam og streng overholdelse af pashto-religiøse og -kulturelle normer er ens for alle. En stærk følelse af religiøs renhed adskiller pashtunere fra andre religioner, herunder kristendommen. Alligevel er der nogle få, som følger Kristus i deres hjemland. Blandt dem er der nogle, som også rækker ud med Guds ord til deres folk.

Troende pashtunere oversætter og distribuerer Ordet på tryk og i lyd og video. For denne generation blev Bibelen på pakistansk pashto udgivet i 2019, og Det Nye Testamente på afghansk pashto i 2023. De, der har en bærbar computer eller smartphone, kan få adgang til skrifterne på fire store dialekter af pashto via Pashtozera.org, afghanbibles.org og appen Prophets Stories. Pashtunernes forkærlighed for poesi gør Salmerne og Ordsprogene særligt populære.

Da religiøs ekstremisme forhindrer de fleste troende i at mødes personligt, er online-forbindelse til et bibelstudium på afstand en vigtig måde, hvorpå pashtunere kan interagere med Guds ord. For nylig mødtes flere troende online for at tale om næstekærlighed, faste og bøn - de traditionelle måder at optjene en skat i himlen på. Da de hørte, hvad Bibelen lærer, svarede en mand:

“Vores hjerter er blevet oplyst af at høre Guds ord! Vi tror på dette hellige ord.”

Ethvert ord fra Gud er lutret,
han er skjold for dem, der søger tilflugt hos ham.

~ Ordsprogene 30,5

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at isolerede pashtunske troende må få trøst og undervisning fra Ånden.*
- *Bed for oversættelse og distribution af bibelske ressourcer på de forskellige dialekter af pashto.*
- *Bed for discipelskab af pashtunske troende og fremkomsten af gudfrygtige kirkeledere.*

DAG 3



DAG 4 • 3. MARTS

KASAKHERE fra KINA

Tolkyn voksede op i en storby i det østlige Kina, selv om hans folk betragter den nordvestlige del af landet som deres hjemegn. Selv om han ikke var særlig religiøs eller traditionel, betragtede han sig selv som muslim. Som mange andre kasakhere i den yngre generation bor han i dag i udlandet. Arbejde, studier, familieforbindelser og immigration er almindelige årsager til dette fænomen.

Kasakhere, der rejser ud af Kina, har en tendens til at være ambitiøse og sætte pris på verdslig visdom. Efter at have undsluppet mange begrænsninger ved at komme ud af deres land, anerkender de den frihed de nyder. I det mindste nogle af deres drømme går i opfyldelse, selv om deres lykke ofte er blandet med sorg over adskillelsen fra slægtninge, der stadig befinder sig i Kina.

Tolkyn er i gang med videregående studier, og overvejer at gifte sig med sin kæreste, Saule. Gennem Saule har han mødt nogle kristne i den by, hvor han bor. Han har læst noget af Johannesevangeliet på kinesisk for mange år siden, men det gjorde ikke det store indtryk på ham. Men i en samtale om, hvordan mand og kone forholder sig til hinanden i ægteskabet, kom Saules venner ind på det sted i Efeserbrevet 5, hvor der står: »Mænd, elsk jeres koner ...« Det fik virkelig Tolkyn til at tænke. Det faktum, at dette skriftsted var på kasakhisk og ikke på et andet sprog, fik også hans opmærksomhed - så meget, at han fik en kopi af Bibelen på kasakhisk til sig selv.

FORSLAG TIL BØN

- *Bed om at kasakhere bosiddende i udlandet må føle en længsel efter at kende deres Skaber, som intet andet (uddannelse, karriere, penge, emigration, selv ikke familie) kan tilfredsstille.*
- *Bed om at de må møde kristne på deres vej i jagten på verdslige ambitioner.*
- *Bed om at kasakherne får mulighed for og lyst til at læse skrifterne, og at de får forståelse gennem Helligånden.*

Ægte bøn er hverken en mental øvelse eller en vokal præstation. Det er langt dybere end det. Det er en åndelig transaktion med himlens og jordens skaber.

~ Charles Spurgeon
(The Power of Prayer in a Believer's Life, red. Robert Hall)

DAG 5 • 4. MARTS
ZANZIBAR

Fantastiske strande, maleriske solnedgange og et naturparadis tiltrækker hvert år tusinder og atter tusinder af turister til den populære øgruppe Zanzibar. De står i skarp kontrast til de lokale zanzibarianere, som er 99 % muslimer. De er dybt viklet ind i folkelig islam og okkultisme og forsøger at distancere sig fra den vestlige verdens indflydelse gennem deres religion og traditioner. Jesus taler ind i den trældom og konflikt, og kalder zanzibarierne til at følge ham.

Mansour oplevede, at han gennem Isa al-Masih (Jesus, Messias) blev sat fri fra onde ånder og dæmoniske byrder. Nysgerrig så han og hans familie LUMO-film (LUMO er et projekt som har indtalt de fire evangelier på 1000 sprog i hver sin film om Jesu liv), og de begyndte at læse Injil (Det Nye Testamente). De besluttede at følge Jesus ind i et liv i lys og frihed. Mansours svigerfar, på den sydlige del af øen, hørte at hans datter var blevet sat fri af Jesus - noget, som ingen traditionelle andemagere havde formået at gøre. En gruppe søgende mennesker mødes nu for at lære mere om Jesus i Injilen. De første livsforandringer gennem Helligånden kan ses, og nogle er klar til at blive døbt.



FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at de unge troende må tage modige skridt i lydighed og ikke lade sig begrænse af de rygter, der cirkulerer om dåb.*
- *Bed om at Jesus vil besvare deres bønner, når de i hans navn beder for de syge og belastede.*
- *Bed for overnaturlig beskyttelse og omsorg for de troende, som nu i stigende grad er dårligt stillede og forfølges af religiøse ledere og naboer*

Syng en ny sang for Herren,
hans pris fra jordens ende,
I, der færdes på havet
med hvad det rummer,
I, der bor på de fjerne øer!
~ Esajas 42,10

DAG 6 • 5. MARTS

ALBANIEN



Hamit blev født ind i en albansk muslimsk familie. Han troede, at han kunne finde frelse ved at faste og gøre gode gerninger, men det var ting, han kun praktiserede af pligt over for sine forældre. Han følte intet i sit hjerte, men undrede sig i stedet over, »hvorfør vi er her i verden, og hvad er formålet med livet«.

En dag, da han var 17 år gammel, forlod han skolen sulten og gik ud for at købe sig en sandwich. Den var pakket ind i papir, som han kiggede nysgerrigt på ... det var en side fra Bibelen. Manden, der solgte sandwichen, var en gammel kommunist, som inviterede ham hjem til en kop kaffe. Hamit tog hjem til ham, og manden begyndte at tale imod tro. Da Hamit bad om at komme på toilettet, fandt han ud af, at manden havde lagt Bibelen til at bruge i stedet for toilettejpapir. Drengen var bange for at bruge Bibelen og gemte den under sit tøj, så manden ikke ville opdage det.

Da Hamit læste i Bibelen, begyndte han at forstå, at Gud elskede ham. Johannes 3:16 blev hans yndlingsvers. Han besluttede sig for at tro på denne kærlighed og tage den til sig i sit hjerte. Han søgte efter andre mennesker, som troede på Bibelen. Han fandt en kirke, hvor præsten ledte ham i en bøn. Hamit stråler:

“Så snart jeg var færdig med at bede, følte jeg, at en tung sten havde flyttet sig fra mit hjerte, og jeg følte glæde.”

FORSLAG TIL BØN

- *Bed om at de albaniere, der er kommet til tro siden kommunismens fald, må blive grundfæstet i Ordet.*
- *Bed om at de mange muslimske missionærer, der er i Albanien fra andre lande, vil forelske sig i Jesus i stedet.*
- *Bed for enhed mellem kirkerne, og at de troende bliver kendt for deres kærlighed.*

**For således
elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes,
men have evigt liv.**

~ Johannes 3,16



DAG 7 • 6. MARTS

DENDI i det NORLIGE BENIN

Benin i Vestafrrika er ikke et muslimsk land, men Dendi i den nordlige del af landet er 99,93 % muslimsk. De er omkring 310.000 mennesker. Blandt dem er der meget få kristne. Der er ingen kirke, hvor der tales dendi.

De fleste Dendi-folk følger en form for folkelig islam, der blander elementer fra ortodoks islam med deres traditionelle ritualer og religiøse praksis. Marabouterne, som er religiøse lærere eller hellige mænd, underviser i islam såvel som i gamle skikke, og er healere og kontaktpersoner til åndeverdenen.

De landlige steppeområder i det nordlige Benin er hjemsted for de fleste Dendi-folk. Strukturerne i familier og landsbyer er meget grundlæggende for deres liv i denne region, hvilket gør det utænkeligt for søgende at bryde ud af systemet for at følge Kristus. Derfor er det så vigtigt at finde måder at sprede evangeliet på, og etablere fællesskaber af troende, inden for disse strukturer.

Det Nye Testamente og nogle lyd- og videomaterialer er tilgængelige på dendi-sproget, men de fleste er ikke klar over, at de er tilgængelige. I sommeren 2024 fandt der et evangeliserings-event sted i byen Djougou, hvor der bor titusinder af Dendi-folk. 140 evangelister, mange fra omkringliggende folkegrupper, arbejdede i forskellige kvarterer af byen hver dag i tre uger. De opsøgte fredelige hjem, forkyndte Kristus for dem, der boede der, og gav dem ét af 2000 SD-kort med lydbøger af bibelske bøger.

Sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.

~ Esajas 55,11

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at de uddelte SD-kort vil blive lyttet til igen og igen, og vil få folk til at tro på Messias.*
- *Bed om at Dendi-folket må se, at Jesus har magt over åndeverdenen.*
- *Bed om at der må opstå en discipelbevægelse med mindst 1.000 Dendi-folk, der bliver døbt, og 100 husmenigheder, der bliver etableret.*

SANDZAK på BALKAN

Hamza sidder på en af de mest berømte ćevapi-restauranter i den serbiske by Novi Pazar sammen med sin udenlandske ven. Folk kommer her for at drikke kaffe, nyde de bedste pølser og en god udsigt over gågaden. Hamza og hans ven er her dog for at lære af Bibelen. På deres mobiltelefoner læser de Johannes 8:32 sammen: »Og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«

Efter et øjeblikstilhed siger Hamza: »Det er det, mit folk har brug for. De skal anerkende Jesus som sandhed og som lys. Og så vil han befri dem fra de mange mørke kræfter og pengenes slaveri.« Og han fortsætter: »Gud har sendt dig hertil for min skyld! Uden dig ville jeg ikke længere følge Jesus.«

Som den eneste kendte tilhænger af Jesus i hele regionen, med omkring 250.000 muslimske indbyggere, kender Hamza til livet i Sandzak. Det er ikke let for ham at leve sin tro ud, men han henter altid styrke i Bibelen. Muslimerne i Sandzak udgør et betydeligt flertal lokalt, men samlet set er de en minoritet i Serbien og Montenegro. Tredive år efter krigen bliver de stadig diskrimineret. Det er en af grundene til, at mange muslimer her er meget religiøse og troende. Alene i byen Novi Pazar er der over 60 moskeer, tre koranskoler og et islamisk universitet for fremtidig religionslærere og imamer.

Det vidunderlige ved at bede er, at man forlader en verden, hvor man ikke kan gøre noget, og træder ind i Guds rige, hvor alt er muligt. Han har specialiseret sig i det umulige. Intet er for stort til hans almægtige kraft. Intet er for småt til hans kærlighed.

~ Corrie Ten Boom,

Jeg står ved døren og banker på:
Meditationer af forfatteren til Skjulestedet

FORSLAG TIL BØN

- *Bed om at flere muslimer fra Sandzak vil anerkende Jesus som sandheden og følge ham.*
- *Bed om at folk i Sandzak må erkende, at Jesu lys er stærkere end alle de mørke kræfter, de har erfaret.*
- *Bed for flere medarbejdere og nye ideer til, hvordan vi kan nå muslimerne i Sandzak.*



DAG 9 • 8. MARTS

ØGRUPPEN COMORERNE

Fordi vanilje, nelliker og krydderier vokser her, er Comorerne også kendt som parfumeøerne. Frangipani, jasmin og citrongræs bidrager også til den dejlige duft. Der bor næsten en million mennesker på de fire hovedøer, som ligger mellem Madagaskar og Mozambique. En af dem, Mayotte, er et fransk oversøisk territorium, og derfor forsøger mange comorianere at komme til Frankrig via denne ø. Det har ført til uro og konflikter. Befolkningen lever under fattige forhold, og er næsten udelukkende muslimsk.

Said er en af de få kristne på øen. Kun nogle få mennesker omkring ham og i hans familie kender Jesus. Han ønsker, at Comorenes befolkning skal få mulighed for at læse Guds ord og komme til tro. Sammen med andre troende og missionselskaber, arbejder han på en bibeloversættelse til det lokale sprog. Det vil give folk adgang til Guds ord på deres modersmål, hvilket er afgørende for at sprede evangeliet og skabe en dybere forbindelse til troen.

Sammenholdet og engagementet bag dette samarbejde er imponerende. De indfødte troende og missionselskaberne bruger deres ressourcer, talenter og passion til at tjene i Guds mission sammen.

For vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem,
der frelses, og blandt dem,
der fortabes.

~ 2. Korintherbrev 2:15-16

FORSLAG TIL BØN

- *Bed om at Guds duft må sprede sig på Parfumeøerne, og at folk må opleve ham.*
- *Bed om at kristne må leve i sikkerhed og tryghed.*
- *Bed om at bibeloversættelsen må skride godt frem med stor enhed i teamet.*



AIMAQ'ERNE i AFGHANISTAN



Zai blev tryllebundet af vers fra evangelierne, som en kristen medarbejder delte med ham. Han fik tårer i øjnene, da de læste Johannes 1,12 sammen: »Nogle gange får jeg gåsehud, når jeg læser denne bog!« sagde han. Zai fornemmede, at Gud kaldte ham til at omvende sig og overgive sit liv til Jesus, men han var meget optaget af omkostningerne. Han kæmpede også med, om han forstod evangeliet godt nok. Han sagde, at han nogle gange fornemmede Guds nærvær så stærkt om natten, at det næsten skræmte ham, fordi han ikke forstod, hvad Gud ønskede af ham.

Zai er aimaq og hans folk bor i det centrale og vestlige højland i Afghanistan. De tæller en halv million mennesker og lever som hel- eller halvmomader. Deres sprog betragtes som »tabt«, så de taler dari eller pashtun, alt efter hvor de befinder sig.

Zais ven sagde til ham, at han skulle tale med Gud og bede om tro. De læste Åbenbaringen 3:20 sammen, og det viste ham, at Jesus tålmodigt og kærligt bankede på døren til hans hjerte og ønskede et personligt forhold til ham. Zai blev dybt bevæget og spurgte: »Hvad skal jeg gøre?« De to mænd gennemgik versene i Romerbrevet om de menneskelige kår og Romerne 10:9-10, som beskriver en synders reaktion. Zai funderede og spurgte: »Er det ok, hvis jeg tager en aften til at tænke over det?« Zai bekendte senere, at »jeg var bange for, at Jesus ville holde op med at banke på, hvis jeg ventede.« Kort tid efter sendte Gud Zai en drøm, og han vågnede op og vidste, at han var klar til at overgive sit liv til Kristus.

“jeg var bange for, at Jesus ville holde op med at banke på, hvis jeg ventede.”

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at de gode nyheder må blive delt i Aimaq-området; de regioner, hvor de bor, har ingen vidnesbyrd om evangeliet.*
- *Bed om at aimaq'erne må finde håb og kende Herren som deres store forsørger, da de bor i et af de fattigste områder i Afghanistan.*
- *Bed om at unge Aimaq-mænd må finde evangeliet, når de rejser andre steder hen for at arbejde.*

DAG 11 • 10. MARTS
LIBYEN

Libyen er et land, der er rigt på naturressourcer, men som er ødelagt af borgerkrig og forskellige væbnede konflikter. Det har medført massiv udvandring, samt økonomisk nød og lidelse for dem, der er blevet tilbage i landet. Der er også åndelig modgang, for hvis man beslutter sig for at følge Kristus i dette strengt muslimske land, risikerer man at blive straffet med døden.

Aatiq er en af dem, der har fået en juridisk omstridt dødsdom. Han lærte Kristus at kende gennem læsning af Bibelen for nogle år siden og vandrede derefter væk fra sin tro. En troende, syd for Sahara, mødte ham og bad om, at han måtte få et syn af den opstandne Kristus. Et par dage senere fik han synet, og siden da har han klynget sig til Herren midt i den modgang, som hans frimodige forkyndelse har medført. Lidt ligesom Josef i Første Mosebog er han blevet værdsat af nogle af dem, der har ansvaret for fængslet, på grund af sin hjælpsomme holdning og sit gode arbejde.

FORSLAG TIL **BØN**

- *“Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så sandt som I også selv har en krop.” Hebr 13,3. Bed om at de, der lider i fængslet, må blive løsladt.*
- *Bed om en medieindsats på libysk arabisk, så programmerne kan drage folk til Kristus og trøste og gøre hemmeligt troende til disciple.*
- *Bed om at libyere, der er emigreret til andre lande, må finde Kristus og vende tilbage for at dele troen med deres eget folk.*

Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede.

~ Esajas 61,1

BIHARER i BANGLADESH



Nadim er en urdu-talende bihari, hvis forfædre kom til Dhaka efter Indiens deling. Biharierne blev fanget i de politiske forandringer og blev en fattig minoritetsgruppe, der bor i lejre i Bangladesh. De betragtes som en ikke nået folkegruppe, og der findes kun en håndfuld kristne blandt dem.

Nadim arbejdede som sari-designer og lavede mønstre til den silkesari-vævningsindustri, som hans folk er berømt for. Da moden for bryllupssarier skiftede fra silke til andre typer, blev det mere og mere vanskeligt for ham at brødføde sin familie. En dag, mens han passede en vens butik, kom ejeren ind og smed et par bøger på disken. »Se her,« sagde han, »de kristne deler deres bøger ud gratis på gaden på grund af julen. Jeg vil prøve at tjene nogle penge ved at sælge dem.« Nadim tog Det Nye Testamente med hjem og begyndte at læse den aften. Fra da af læste han hver aften. Jo mere han læste, jo mere voksede hans ønske om at lære Kristus at kende.

En dag mødte han en ung evangelist, som boede i området. De begyndte at tale sammen, og med input fra flere mennesker hørte Nadim evangeliet tydeligt forklaret. Efter at have taget imod Jesus som sin frelser, kom hans kone og svigermor også til tro. Nadim har, i årene siden, lært omvendelsens vej, og leder nu en lille kirke i sit hjem.

Da råbte de til Herren i deres nød,
og han reddede dem ud af deres trængsler.

~ Salme 107,6

FORSLAG TIL BØN

- *Bed om at biharier, som oplever forfølgelse og afvisning, må finde deres identitet i Kristus.*
- *Bed for forbedrede forhold for de hundredtusinder af biharer, der lever i lejre under usle forhold, og for at de må opdage Jesus som deres sande håb.*
- *Bed for uddannelsesmuligheder for unge mennesker fra Bihari*

DAG 13 • 12 MARTS

MUSLIMER i THAILAND

James slappede af i flysædet, og var lettet over at være på vej til en kristen konference og et par dages hvile. Mens han tænkte på den kommende uge, følte han, at Gud sagde til ham: »Fortæl damen, der sidder ved siden af dig, at jeg kender hende og elsker hende.«

James kiggede over på den unge muslimske kvinde med hijab og var usikker på, hvordan han skulle indlede en samtale. Kulturelt set ville det være akavet for ham som mand at begynde at snakke med hende. Men han gjorde det alligevel.

»Asalaam alaikum«, hilste han på hende. »Undskyld jeg forstyrrer dig, men jeg er kristen, og for et par minutter siden følte jeg, at Gud ville fortælle dig, at han ser dig og kender dig. Og at han også elsker dig.«

Saripa spærrede øjnene op, mens hun stammede tilbage: »Er du kristen?!? Jeg har lige læst i Bibelen. Kan du hjælpe med at forklare det for mig?«

»Ja, selvfølgelig«, sagde James chokeret, mens han undrede sig over Guds veje. »Men hvor bor du? Måske kan min kone mødes med dig og forklare mere.« Hun fortsatte med at fortælle James, at hun boede i Narathiwat, præcis den by han arbejdede i. Og så gik det op for dem, at de boede i det samme kvarter og faktisk på den samme gade! Gud arbejdede virkelig i deres familie og skabte en sult efter hans ord.

Senere på ugen tog James' kone kontakt til Saripa, og de to begyndte et Bibelstudie, som kun Gud selv kunne have orkestreret.

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for thailandske muslimer, som har en interesse i Jesus, men som kæmper for at lære mere. Bed for kristne venner, som kan forklare de gode nyheder.*
- *Bed for kirkens vækst i provinsen Narathiwat, som kun har 70+ kristne blandt næsten en million muslimske indbyggere.*
- *Som Jesus bad i Matthæus 9, så bed Høstens Herre om at sende flere arbejdere ud til sin høst*

DAG 13



DAG 14 • 13 MARTS

ASERBAJDSJAN

For omkring seks år siden blev Yusif opereret i ryggen. Genoptræningen var lang og smertefuld, og han var bundet til sengen. Imens han lå i sengen i Guba, en by i det nordlige Aserbajdsjan, tænkte han meget over sit liv. Han var vokset op i en muslimsk kultur, men han begyndte at sætte spørgsmålstegn ved den.

Da han søgte efter sandheden, fandt han Det Nye Testamente på internettet og begyndte at læse det. En stor trøst, glæde og fred kom til hans hjerte. Han havde aldrig oplevet en sådan glæde og trøst. Han bad Bibelens Gud om hjælp:

“Helbred mig, så jeg kan rejse mig og vie hele mit liv til dig. Jeg vil lære om dig og tro på dig.”

Og Gud helbredte ham. Yusif rejste sig fra sengen og kunne arbejde igen.

En dag faldt han over indhold på de sociale medier fra troende aserbajdsjanere. Fordi han havde elsket at læse Det Nye Testamente online, ville han også have et fysisk eksemplar at læse. Han kom i kontakt med de troende via de sociale medier og bad om et. Da Kamil, en kristen, besøgte ham og gav ham et Nyt Testamente, sagde Yusif til ham: »Jeg tror allerede på Jesus Kristus.«

Lige der - midt på gaden - ledte Kamil Yusif i en bøn om omvendelse, og han tog imod Jesus Kristus som sin Herre. Snart begyndte hans familie at følge Jesus, og nu kommer de trofast i en lille kirke i deres område.

**Bed derfor høstens herre om
at sende arbejdere ud til sin høst.**

~ Matthæus 9, 38

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for beskyttelse af aserbajdsjanske troende, når de deler deres tro.*
- *Bed om at evangeliet må spredes, blandt dem der ikke kender det, gennem de sociale medier.*
- *Bed om at der må opstå fællesskaber af troende aserbajdsjanere i byer, hvor der ikke er nogen kirke.*

DAG 14



DAG 15 • 14 MARTS

SHABAKKERNE i IRAK

Shabakkerne er en etnisk minoritetsgruppe, der hovedsageligt bor på de såkaldte Nineveh-sletter øst for Mosul. De tæller omkring en halv million, og har ofte lidt under undertrykkelse og forsømmelse. De fleste shabakker følger shia-islam, mens et mindretal er sunni-muslimer. Et lille antal har lært Gud at kende som deres kærlige far, der glæder sig over omvendte syndere.

Der findes i øjeblikket ingen bibelske skrifter på shabaki, men et team arbejder på at oversætte Lukasevangeliet til deres sprog. Salim, en ældre Shabak-mand, hjælper med at teste om oversatte bibelkapitler er forståelige.

Da han læste Lukasevangeliet kap.15, var Salim sikker på, at han havde identificeret vendepunktet i lignelsen om den fortabte søn, og opfattede teksten således: Mens han stadig var langt væk, så han sin far, løb hen til ham, kastede armene om ham og kyssede ham. I Salims verden var det den eneste måde at fortolke passagen på, da den Gud han kendte, ikke ville løbe de fortabte i møde. Lignelsen var lige så forvirrende for ham, som den må have været for det oprindelige publikum, som Jesus talte til!

Teamet afklarede, at passagen handlede om, at det var Gud Fader der løb hen til sønnen. Et par uger senere begyndte Salim at mødes og bede med en troende.

FORSLAG TIL **BØN**

*Bed for den igangværende
oversættelsesproces og den
planlagte udgivelse af
Lukasevangeliet i den
nærmeste fremtid.*

*Bed for at mange
shabaker må læse, høre og
lytte til de gode nyheder
på deres hjertesprog.*

*Bed om at Guds
Rige må slå rod
på Nineveh-
sletten.*



DAG 16 • 15 MARTS

JIHADISTER i BURKINA FASO

Det var markedsdag i en lille landsby i det østlige Burkina Faso. Pludselig kom der jihadister og begyndte at true folk. En ung kristen havde placeret sin lille radio på markedsbrønden med en udsendelse om Jesus. I panikken glemte han at slukke for den.

En af terroristerne kom hen til brønden og begyndte at lytte. »Hvis radio er det?« spurgte han. Efter lang tids tavshed sagde en ældre mand: »Den tilhører denne unge mand.« Jihadisten blev ved med at lytte til beskeden, mens hans kammerater fortsat truede landsbyboerne. Til sidst tog han radioen uden at sige mere.

Efter en uge kom terroristerne til markedet igen - også ham, der havde taget radioen. Han ledte efter den unge ejer af radioen, og da han ikke kunne finde ham, henvendte han sig til den gamle mand, som havde udpeget den unge mand for en uge siden. »Beskeden i radioen var meget god! Hvor kan jeg finde mere?«

Jihadisterne har også brug for at høre de gode nyheder. Men hvem skal bringe det til dem? Ifølge en rapport fra FN's udviklingsprogram fra 2022 er fattigdom og arbejdsløshed, og ikke religiøs overbevisning, de vigtigste årsager til, at folk i Afrika slutter sig til ekstremistiske grupper. Frygt forhindrer kristne i at bede for terroristerne, og i at undersøge hvilke løsninger der kan være på de materielle behov, der driver folk ud i ekstremisme

Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte?
Herren er værn for mit liv, hvem skal jeg da være bange for?

~ Salme 27,1

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at vi som kristne vil omvende os, hvis vi har haft forkerte holdninger til bestemte grupper af mennesker, og bede Jesus om hans kærlighed og holdning til alle mennesker.*
- *Bed om at Gud vil afsløre den korruption og lovløshed, der holder mennesker i fattigdom, og at der må findes bæredygtige løsninger.*
- *Bed om at Gud vil åbne mange terroristers hjerter, så de hører og tager imod evangeliet.*

DAG 16



DAG 17 • 16 MARTS

USBEKISTAN

For nogle år siden besøgte Gulnora en usbekisk landsby. »Mullahen viste mig stolt den nye moské, og forventede nok kritik fra mig som kristen. Men jeg roste moskéen og sagde, at jeg håbede, at Guds ord ville blive forkyndt der. Han blev overrasket, og da jeg gav ham et eksemplar af Det Nye Testamente på usbekisk, tog han det, rørte ved det med sine læber og sin pande og holdt det til sidst tæt ind til sit hjerte. En gruppe mænd havde samlet sig omkring os, og da de så, hvordan mullahen modtog Det Nye Testamente med sådan en ære, ville de også have bøger, men desværre havde jeg ikke flere med.«

»For nylig rejste jeg tilbage til den samme landsby,« fortæller Gulnora. »Mullahen havde hørt om min ankomst og kom imod mig på vejen. Mens han stadig var langt væk, råbte han: »Min datter! Du er endelig vendt tilbage! Kan du huske, at da du var her sidste gang, gav du mig Det Nye Testamente på usbekisk? Jeg er dig så taknemmelig! Nu ved jeg, hvad der skal læses hver fredag i vores moské, og jeg har en hellig bog, som viser vejen til Gud på mit sprog. De andre bøger, jeg har, kunne jeg ikke forstå, men den her hjælper mig med at forberede mine prædikener og give håb til dem, der lytter«

For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger .

~ Hebræerne 4,12

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for øget religionsfrihed i Usbekistan.*
- *Bed for sikkerhed, vækst og åndelig modenhed hos dem, der arbejder i undergrundskirkens husmenigheder.*
- *Bed om at lokale præster må blive undervist af Helligånden og lede deres menigheder, så de kan modstå forfølgelse.*



DAG 18 • 17 MARTS

the **WESTERN CHAM** of **CAMBODIA**

De vestlige cham'er er en muslimsk folkegruppe med deres eget sprog, som har levet i Cambodja med buddhistisk flertal siden det 17. århundrede. De var traditionelt fiskere og landmænd men blev alvorligt forfulgt under Pol Pot-regimet, hvor mere end en tredjedel af deres befolkning blev massakreret i 1970'erne. De tæller nu omkring 600.000.

Mei er en ældre cham-kvinde i 80'erne, som bor i en lille landsby med sine børn, børnebørn og oldebørn ca. 3 timers kørsel fra Phnom Penh. Meis nysgerrighed overfor evangeliet blev vakt, da hun fik en gave, Det Nye Testamente på hendes eget sprog, som hun kunne afspille på hendes lille lydafspiller. Hun begyndte at arbejde sig igennem de bibelske fortællinger sammen med to kristne, som jævnligt besøgte hendes landsby. En nat havde Mei en levende drøm om, at Jesus dømte jordens folk og sendte dem til himlen og helvede. Det overbeviste hende om, at han var Vejen, Sandheden og Livet.

I dag er hun ivrig efter at dele sin tro, når hun møder familie og venner. To døtre og to oldebørn mødes regelmæssigt med hende og de to kristne for at bede, spise og studere historier fra skrifterne. Møderne er åbne, så andre kan deltage. Nogle gange slutter en af deres mænd sig til dem. For nylig blev omkring 10 personer mere døbt, så det lille trossamfund vokser.

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer,
så bed om, hvad I vil, og I skal få det.

~ Johannes 15,7

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at Guds ånd vil bruge ressourcer på cham-sprog, som lydbibelen og andet studiemateriale, til at tale kraftfuldt ind i cham-folkets hjerter.*
- *Bed for Mei, når hun fortæller om Jesus til de mennesker hun møder ved bryllupper, begravelser og andre særlige lejligheder.*
- *Bed om at flere familiemedlemmer vil slutte sig til dette trosfællesskab, og at det vil vokse i åndelig modenhed. De fleste troende i Cham er kvinder, så bed især om at mænd må komme til tro.*

DAG 18

DAG 19 • 18 MARTS

ASYLANSØGERE I EUROPA



Hussain voksede op som eneste barn af et moderat muslimsk par, men i et fundamentalistisk islamisk regime. Da han var midt i 20'erne, arbejdede Hussain i et fitnesscenter, hvor en af hans kollegaer var tilhænger af Jesus. En dag diskuterede de Bibelen, og som afskedsgave inden han flyttede til en anden by, gav hans kollega Hussain et eksemplar af Det Nye Testamente på hans eget sprog.

Hussain læste skrifterne fra ende til anden og havde mange spørgsmål. Men der var ingen, som han trygt kunne tale med. Alligevel oplevede han Guds nærvær og fred, mens han læste, og han blev overbevist om, at Jesu ord er liv og sandhed. Selv om forældrene støttede deres søns nye tro, advarede de ham om at holde den for sig selv. Så Hussain forblev alene som troende i de næste fem år.

I løbet af den tid blev det islamiske regime mere og mere undertrykkende. Hussain vidste, at hvis han blev, ville han på et tidspunkt blive fanget og dræbt, og derfor besluttede han at flygte til et sikkert europæisk land, hvor han endelig mødte andre kristne og blev døbt.

Der er gået to år siden da, og Hussain kæmper stadig for at få flygtningestatus i sit andet hjemland. Han arbejder hårdt for at lære sproget, og drømmer om at komme på universitetet og blive ingeniør. Men der er stadig en chance for at han bliver afvist og udvist til sit hjemland, hvor han højst sandsynligt vil blive fængslet.

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for kristne flygtninge med muslimsk baggrund, der ligesom Hussain er i fare for at blive udvist af deres værtslande.*
- *Bed for frimodighed blandt kristne i muslimske lande til at diskutere Bibelen med deres muslimske venner og uddele den med omtanke.*
- *Bed for åbenbaring for muslimske søgende, når de læser Guds ord, og for adgang til mennesker og ressourcer, der kan hjælpe dem på deres trosrejse.*

**Den fremmede,
der bor som gæst hos jer,
skal være som
en af landets egne,
og du skal elske ham
som dig selv. I var jo selv
fremmede i Egypten.
Jeg er Herren jeres Gud.
~ Tredje Mosebog 19,34**

DAG 20 • 19 MARTS

MINANGKABAUERNE i INDONESIA

Der findes et berømt Minang-digt, som slutter med linjen: alam takambang jadikan guru (naturen bliver læreren). Zul, som voksede op og stadig bor i Minangkabau-folkets landlige kerneområde, må have hørt dette digt. Den »natur«, han lærte at tilpasse sig, er et komplekst samspil mellem den naturlige verden, sociale forventninger og traditionelle og religiøse forpligtelser.

Selv om den religiøse tradition er stærk, er uddannelse også højt værdsat, især af Zul's far, som lærte Zul at søge efter viden, hvor end han fandt den. Zul har derfor været modig nok til at se ud over sin kultur og række ud efter et eksemplar af Bibelen. Han har læst den fra ende til anden og taget varmt imod de troende, som har besøgt ham og svaret på hans spørgsmål. Nu deler han denne skat med andre.

Desværre er denne form for modtagelighed ikke almindelig. Minangkabau er en af de stærkest muslimske folkegrupper i Indonesien, og deres muligheder for at høre eller læse Guds ord har været begrænsede. Desuden frygter de fleste Bibelen - de har lært, at den er farlig.

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at Guds Ånd må give Zul, og andre som ham, forståelse for det de læser og ord til at dele med andre.*
- *Bed for dem, der er bange for at læse Bibelen. Bed Gud om at befri dem fra frygtens ånd og lede dem til måder, hvorpå de kan høre de gode nyheder, der findes i hans ord.*
- *Bed for dem, der spreder frygt og modsætter sig sandheden. Bed om, at de må blive frigjort fra trældom og blive kaldet til at følge Jesus*

DAG 20

Men Talsmanden, Helligånden,
som Faderen vil sende i mit navn,
han skal lære jer alt og minde jer om alt,
hvad jeg har sagt til jer.

~ Johannes 14,26



DAG 21 • 20 MARTS

SARAIKIERNE i PAKISTAN

Shakir er en af de 26 millioner saraiki-talende, der bor i det sydlige Punjab i Pakistan. Området er overvejende landligt og fattigt, selv om det leverer en stor del af landets hvede, bomuld, sukkerrør og mangofrugter. I de senere år har oversvømmelser ødelagt nogle områder og skubbet folk ud i endnu større fattigdom.

Det sydlige Punjab er stolt af sin gamle historie og sit smukke kunsthåndværk, mystiske poesi og de mange helligdomme, der er dedikeret til sufi-helgener. Festivaler, der afholdes omkring disse helgener, tiltrækker tusindvis af mennesker, som hver dag søger fysisk eller mental helbredelse, løsninger på personlige og økonomiske problemer og andre udfordringer i livet. Folk søger desperat efter en kraft, der kan give deres liv mening og forandring.

Shakir var et af disse mennesker: »Jeg var meget religiøs fra en ung alder«, siger han, «og fulgte alle de islamiske skikke til punkt og prikke. Jeg plejede at hade ikke-muslimer, især kristne. En dag havde jeg en drøm, som fortalte mig, at jeg skulle stoppe hadet. Derefter begyndte jeg at søge venner uden for min tro. De sociale medier gjorde mig opmærksom på Jesu Kristi lære, som rørte mit hjerte dybt, og en kristen, jeg mødte via Facebook, begyndte at undervise mig om ham. Det fik mig til at læse Det Nye Testamente, især Johannesevangeliet, hvilket styrkede min tro. Til sidst fik jeg en komplet bibel og fortsatte med at vokse i min tro. Jeg tog oprigtigt imod Jesus Kristus, vel vidende at det menneskeligt set ville give mig vanskeligheder. Bed om at jeg må være stærk på denne nye kristne rejse, og at min familie må lære Kristus at kende.»

Og dette er den frimodighed, vi har over for ham: at hvis vi beder om noget, som er efter hans vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om.

~ 1 Johannes 5, 14-15

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at et voksende antal Saraiki-talende må møde Jesus gennem drømme og syner.*
- *Bed om at de må høre de gode nyheder gennem sociale medier og komme i kontakt med andre troende.*
- *Bed om beskyttelse til nye kristne fællesskaber, og om mod og visdom til at dele deres tro.*

DAG 21



DAG 22 • 21 MARTS

PALÆSTINENSERE i JORDAN

Eve, en af de mange palæstinensere, der bor i Jordan, kom til vores klinik med rygmerter. Blandt de mange desperate og krævende mennesker havde hun et venligt og oprigtigt hjerte.

Eve ønskede at behage Gud og kende de hellige bøger, så hun gik til koranundervisning hver uge i sin lokale moské. Vi inviterede hende til et motionshold for kvinder og besluttede hurtigt at uddanne hende til holdtræner. Da vi besøgte hende hver uge, åbnede hun sit hjerte. Hun fortalte om sladder og mistænksomhed mellem familiemedlemmer, der alle boede i samme bygning. Om hendes mands gæld og den dybe smerte forårsaget af afvisningen fra hendes stedsønner. Om hendes mand, der ikke ønskede at blive involveret. Hun længtes efter fred.

Vi længtes efter at læse i Bibelen sammen med hende, og hun gik med til det! Hun sugede profetfortællingerne fra Det Gamle Testamente til sig. »Skal kristne stadig ofre, ligesom Abraham og Moses gjorde? Vi svarede: »Vent og se«.

Uge efter uge stillede hun sit spørgsmål. Til sidst sagde vi: »Vi har faktisk et offer, men det er meget dyrt. « Nysgerrigt grublede hun: »Dyrt? Måske en kamel? « Vi kom til Esajas 53. »Det handler om Jesus, ikke sandt? Han er offeret. « Hun holdt en pause.

»Men er han offeret for ALLE mennesker? « Vi svarede begejstret: »Ja, for ALLE mennesker, som stoler på ham! « Hun så udtryksløs ud. »Jeg tror på, at Jesus er en profet, men Koranen siger, at han ikke døde. « Vi var ikke overraskede, men dog skuffede. »Men jeg vil stadig gerne læse videre med jer. « Guds ord havde fanget Eves hjerte, men islam gjorde hende blind.

... og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber.

~ Efeserne 3,9

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at Jesus må vække mod og sult hos muslimske kvinder, så de får lyst til at læse Guds ord.*
- *Bed for muslimer som Eve, der støder på Guds ord, at Ånden må åbne deres blinde øjne, så de kan vide, hvem Jesus er, og stole på ham.*
- *Bed for at Fredsfyrsten må komme ind og forvandle familier gennem sit ord.*

DAG 22

DAG 23 • 22 MARTS
DAGESTAN

For Menneskesønnen er kommet
for at opsøge og frelse det fortabte.

~ Lukas 19,10

Kamiila blev født ind i en stor muslimsk familie i Dagestan, en bjergrig region, som traditionelt har været et af de steder, der har været mindst modtagelige for evangeliet. Allerede som lille pige var hun egenrådig og uafhængig og nægtede at udføre sin namaz (muslimsk bøn). Hendes far fortalte hende, at Allah ville straffe dem, der ikke adlød ham, hårdt. Det fik Kamiila til at spørge, om Gud virkelig var som hendes far. »Hvis han er sådan, så vil jeg ikke tro på sådan en Gud!«, tænkte hun.

Da Kamiila var 12 år gammel, så hun en kvinde sidde på stranden og læse i en bog, så hun gik hen til hende og spurgte: »Hvad hedder den bog, du læser?« Kvinden svarede: »Bibelen.« Det rørte noget i Kamiilas hjerte, og fra det øjeblik ønskede hun at have sit helt eget eksemplar.

Kamiila voksede op, blev gift og fik tre børn. Alligevel holdt hun aldrig op med at søge efter sandheden. Hendes mand lod hende selv bestemme, om hun ville vise sin hengivenhed over for Allah ved at tildække sit hoved, men Kamiila var plaget af, om Allah krævede det. I det øjeblik råbte hun: »Gud, jeg ved ikke, hvem du er! Hvis du hører mig, så vis dig for mig bare én gang, og jeg vil ikke bede dig om mere!«

Den nat viste en høj mand i hvidt tøj sig for Kamiila i en drøm. Han behøvede ikke at identificere sig selv. Hun genkendte ham straks som Jesus, og i hans nærvær følte hun sig let som en fjer. Hun vågnede og begyndte igen at lede efter en bibel. Tre uger senere sad hun i en kirke med tårerne trillende ned ad kinderne, mens hun holdt den bog, hun havde drømt om i årtier.

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at søgende mennesker som Kamiila må få adgang til Skriften på deres sprog.*
- *Bed for beskyttelse af de troende og de små husmenigheder.*
- *Bed for en lysende dagestansk kirke, der kan nå ud til andre kaukasiske folkeslag.*

DAG 24 • 23 MARTS

OROMOERNE i ETIOPIEN

Ahmed er først for nylig begyndt at tro på Jesus. Han bor i en lille landsby, langt væk fra enhver større by. Hans halvbror bor i udlandet og besøger familien hvert år. Han har altid fortalt dem om Jesus. I lang tid var Ahmed ikke særlig interesseret i det. Alligevel lyttede han tålmodigt. Så satte en sætning sig fast i hans hoved: »Gud elsker dig!« Ahmed læste derefter Det Nye Testamente på sin mobiltelefon og ville vide mere.

Da der ikke var nogen følgere af Jesus i hans landsby, rejste Ahmed ind til byen. Der mødte han en præst, som tog sig tid til ham. Efter lang tid betroede Ahmed sit liv til Jesus og blev døbt. Hans liv blev dog ikke lettere, men sværere. Da det blev kendt, at han ikke længere gik i moskeen, blev han udspurgt af landsbyens ældste. Selv hans venner ville ikke længere være sammen med ham, da de nu så ham som vantro. Mange oromoer, som følger Jesus, har det på samme måde som Ahmed.

Med omkring 45 millioner er oromoerne den største etniske gruppe i Etiopien. De har været undertrykt i lang tid. Der blev skabt store forhåbninger, da Abiy Ahmed, en oromo, blev premierminister i Etiopien. Men selv han var ikke i stand til at standse landets tilbagegang. I mange områder af Oromia er der ingen kirker, som nye efterfølgere af Jesus kan slutte sig til. Forfølgelse og social udstødelse venter muslimer, som ønsker at følge Jesus.

Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.

~ Femte Mosebog 31,6

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for Jesu efterfølgere blandt oromoerne, og de få kirker der findes.*
- *Bed for mod og visdom til de troende, så de kan fortælle deres venner og familie om Jesus.*
- *Bed om muligheder for at troende kan mødes og opmuntre hinanden.*

DAG 24



DAG 25 • 24 MARTS

DUNGANERNE i CENTRAL ASIEN

Daniel, hvis gode ven Makhmud var matematiklærer på den lokale skole, boede i en landsby i Kirgisistan, som hovedsageligt er beboet af dunganere, kinesiske muslimer, som i Kina kalder sig selv for Hui. Dunganerne flygtede fra Nordvestkina til Centralasien i slutningen af det 19. århundrede, efter at deres oprør mod Qing-dynastiet var slået fejl. De er et meget lukket samfund; der er kun nogle få mennesker, som har taget imod Jesus som deres Herre.

Daniel og Makhmud mødtes i et stykke tid for at læse i Bibelen. Desværre døde Daniel af et hjerteanfald sidste år, men han har efterladt sig gode spor og minder i landsbyen. Da landsbysamfundet mødtes et år efter begravelsen for at mindes Daniel, som det er tradition i muslimske samfund, var Makhmud en af dem, der talte. Han fortalte de andre landsbyboere om bibelstudiet med Daniel, og hvordan det havde formet ham. Og så opfordrede han troende muslimer til at læse Bibelen, hvis de bedre vil forstå det, de ikke forstår i Koranen.



Min belæring skal dryppe som regn, som dug skal min tale strømme, som regnskyl på grønne enge, som regndråber på græsset.

~ Femte Mosebog 32,2

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for dunganerne i Kirgisistan og Kasakhstan, om at arbejdet blandt dem må bære frugt.*
- *Bed for det bibeloversættelsesteam, der i øjeblikket arbejder på at oversætte hele Bibelen til dungan. Bed om at arbejdet må blive færdigt, og at Bibelen må blive til stor velsignelse for dunganerne.*
- *Bed om at Gud vil kalde på arbejdere fra Kina eller Centralasien med fælles kultur til at arbejde blandt dunganerne.*

DAĞ 26 • 25 MARTS

TADSIKISTAN

Stofmisbrug havde bragt Jamshed i fængsel, hvor han nu afsonede sin straf. Der var mangel på mad og medicin, korrupsionen var udbredt og arbejdet hårdt. Skulle dette være hans livshistorie?

Det hele ændrede sig, da et par lokale kristne besøgte fængslet. Selv om han kom fra en muslimsk familie, betragtede Jamshed ikke sig selv som religiøs. Men da disse besøgende gav ham en bibel på russisk, læste han den ivrigt. Han tog bogen med til fængslets moské. »Se,« sagde han til lederne. »Dette er sandheden.« Men hans opdagelse var ikke velkommen. »Du er en forræder,« sagde de til ham. »Denne bog er for russere, ikke for muslimer. Se, den er endda skrevet på russisk!«

Jamshed begyndte at spekulere på, om Bibelen også fandtes på tadsjikisk, og blev glad for at finde ud af, at det gjorde den! Jamshed fik fat i en bibel på sit eget sprog og gik tilbage til moskeen, hvor han læste i den på både russisk og tadsjikisk. »Der står de samme ting på vores sprog som på russisk«, udbød han. »Det er ikke en bog kun for russere, det er også vores bog. Den handler ikke om en russisk Gud; han er også vores Gud!«

Jamshed begyndte at dele sin opdagelse med andre i fængslet, og folk begyndte at stille ham spørgsmål om hans tro. »Nogle af disse mennesker var fra det hemmelige politi,« husker Jamshed. »Men jeg var ikke bange for dem. Jeg delte også med dem – de havde mere brug for Kristus end nogen andre!«

Nu er fængselstiden for længst forbi, og Jamshed leder en lille huskirke, som mødes under et træ i hans baghave.

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.

~ Salme 119,105

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at Ordets kraft må fange tadsjikernes hjerter på deres eget sprog.*
- *Tadsjikistan kæmper med fattigdom, arbejdsløshed og afhængighed af migrantarbejdere i udlandet. Bed om økonomiske gennembrud.*
- *Bed om at små lokale kirker må åbenbare den levende Kristus.*

DAĞ 26

DAG 27 • 26 MARTS

SKÆBNEATTEN

For nogle år siden, på en tidligere skæbneat, gik to kristne i Tyrkiet og bad langs havet i Istanbul. De bad Gud om at tale til tyrkiske muslimer den aften. Foran dem overhørte de et ophidset par, der havde en videosamtale med en af deres mødre: »Nej, mor, stadig ingen baby. Men i aften er det skæbneatten, og vi vil bede hele natten for et mirakel.«

Laylat al-Qadr, »Kraftens nat« eller »Skæbnens nat«, er en af de mest hellige begivenheder i den islamiske kalender. Det menes at være den nat, hvor Koranen blev sendt til verden og dens første vers åbenbaret for Muhammed. Muslimer tror, at bønner og gode gerninger der udføres denne nat, er af større værdi end dem, der udføres i løbet af tusind måneder. Nogle stoler på Muhammeds ord, da han sagde: »Den, der står [i bøn] under Skæbneatten, af tro og for at søge belønning, får sine tidligere synder tilgivet.« (Sahih al-Bukhari 1901) Mange muslimer tilbringer natten med at bede om syndernes forladelse og recitere Koranen.

Den nøjagtige nat for Laylat al-Qadr diskuteres af islamiske lærde, da den menes at indtræffe på en hvilken som helst af de ulige dage i de sidste ti dage af ramadanen. For at blive fundet trofast på selve natten, vil nogle muslimer overholde i'tikaf (isolation) i løbet af de sidste ti dage for at fokusere på refleksion og bøn, og for at undgå at blive involveret i verdslige anliggender.

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for at muslimer kan få mirakuløse møder med Jesus, mens de beder under Skæbneatten. (Johannes 20:30-31)*
- *Bed om at muslimer får en åbenbaring af den tilgivelse, der tilbydes gennem Jesus. (Titus 3:5)*
- *Bed om at kristne arbejdere får mulighed for at bede i Jesu navn for deres muslimske venner.*



DAG 28 • 27 MARTS

IRANERE i NORDIRLAND

Maura mødtes med sin iranske veninde, Soheyla, for at studere Guds ord, og hun var begejstret for at se, hvordan Ånden åbenbarede sandheden for hende. Soheyla fortæller, at før hun forlod Iran, troede hun, at hun havde alt, hvad hun havde brug for; et godt job, et dejligt hus, en bil og masser af mad. Men nu bemærker hun, »Gud har bragt mig hertil, og nu er jeg klar over, at ingen af disse ting betyder noget. Jeg har ikke længere disse ting, men jeg har mødt Jesus, og han har vist mig, at det der virkelig betyder noget, er at kende ham og min familie.«

Maura og Soheyla læste Matthæusevangeliet og identificerede sig med disciplenes spørgsmål: »Hvem er denne mand? Selv vinden og bølgerne adlyder ham.« (Mark 4,41), og frem til disciplenes erkendelse: »Sandelig, du er Guds søn.« (Matt 14,33). På det tidspunkt begyndte Soheyla at græde, mens hun af hele sit hjerte sagde: »Det her er virkelig vigtigt. Irans befolkning har brug for at vide det. Jesus er virkelig Guds søn.«

Hver gang veninderne mødes, siger Soheyla en sandhed uden at være klar over det. En gang sagde hun: »Jesus er som et lys, et stearinlys. Han fordriver alt mørket omkring os, og han hjælper os med at se vejen frem, et skridt ad gangen. Vi behøver ikke at se langt frem, for han er med os.«

Da Maura viste hende Johannes 8:12 og Salme 119:105, løb tårerne ned ad Soheylas kinder. Det er smukt at se Ånden arbejde.

**Jeg er verdens lys. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.**

~ Johannes 8:12

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed om at kristne i Vesten må vise gæstfrihed og kærlighed ved at invitere muslimer ind i deres hjem.*
- *Bed om at kristne frit kan dele Guds ord og invitere muslimske venner til at studere ordet sammen med dem.*
- *Bed om at nye troende, som Soheyla, må vokse i deres tro og blive budt velkommen i lokale kirker.*

DAG 28



DAG 29 • 28 MARTS

HADJARAI i SAHEL

De etniske grupper i Guéra-regionen i Tchad kaldes »Hadjarai«, hvilket betyder »folk fra bjergene«. Mere end 550.000 hadjarai, som taler 25 forskellige sprog, bor i dette kuperede område i midten af landet.

Klimaet er tørt og varmt med en regntid fra juni til september. Der er stor fattigdom, og de fleste mennesker i landsbyerne lever af landbrug og husdyrhold.

Størstedelen af befolkningen i Guéra-regionen er muslimer, men der praktiseres også traditionelle afrikanske religioner. I næsten alle etniske grupper er der dog også op til 5 % kristne, og to sproggrupper (Kenga og Guergiko) består af omkring 30 % kristne.

Ingen af Hadjarai-sprogene har en komplet Bibel, men fire har det Nye Testamente, og det bliver i år tilgængeligt på et femte, Dadjo. Da mere end halvdelen af befolkningen ikke har lært at læse og skrive, har arbejdet med læse- og skrivefærdigheder været vigtigt, og det samme gælder kreative måder at dele evangeliet på.

Sharon øvede et teaterstykke med en gruppe lokale om Jesu død og opstandelse. Det blev opført langfredag på et stort torv i Mongo, en større by i Hadjarai-regionen. Omkring 200 voksne og børn så med og stimlede sammen om skuespillerne for at se, hvad der skete med Jesus. En muslim, der filmede korsfæstelsesscenen, spurgte en ven ved siden af sig, om Jesus Kristus virkelig blev pisket og naglet på den måde. Hans ven vidste det ikke, så han sagde, at han ville komme til bunds i det. To muslimske kvinder fandt Jesu tortur meget bevægende. Den ene sagde, at hun næsten ikke kunne tro det og gerne ville vide mere.

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for oversættelses- og alfabetiseringsarbejde på alle Hadjarai-sprog.*
- *Bed for kreative måder at dele evangeliet med dem, der endnu ikke kan læse og skrive.*

Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden.

~ Hebræerbrevet 1,2

DAG 30 • 29 MARTS

MIRAKEL i GAZA

Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

~ Johannes 1,14

Rasim, hans kone Yasmin og deres fem børn lå og sov i deres hjem i Gaza, da bombardementerne begyndte. Nattehimlen blev oplyst af eksplosioner. Pludselig blev deres hjem ramt og kollapsede over dem. Familien blev begravet under dynger af beton og murbrokker. Mørket omsluttede dem, og luften var tyk af støv.

På trods af, at de var fanget under murbrokkerne, mærkede de, at der var lidt plads omkring dem, som gjorde det muligt for dem at trække vejret. Børnenes desperate hulken og frygt fik Yasmin til at bede om et mirakel. Men de endeløse minutter blev til timer. Tiden virkede uendelig og mørk.

Fem dage og fem nætter gik.

Endelig hørte de lyde. Lysstråler trængte gennem mørket; redningsfolk banede sig langsomt og forsigtigt vej. Hænder trak Rasim, Yasmin og deres børn ud - en efter en - dækket af støv, med blå mærker og skrammer, men i live. Alle var i ærefrygt. Hvordan kunne de stadig være i live efter så lang tid under ruinerne?

Yasmin strålede med taknemmelige tårer i øjnene, da hun fortalte deres mirakuløse historie. »En mand i en skinnende hvid kjole kom et par gange hen til os og bragte os vand og mad. Jeg spurgte ham om hans navn, og den fremmede svarede: »Jeg er Isa, al Masih!« Familien havde været troende muslimer og havde aldrig før været i kontakt med kristne. Men nu har de sammen med andre i Gaza fundet sandheden.

FORSLAG TIL **BØN**

- *Bed for fred i Israel mellem palæstinensere og israelere.*
- *Bed for de traumatiserede mennesker i Israel og Gaza: at de må blive trøstet.*
- *Bed for fredelige politiske løsninger, der gør en ende på krig og terror.*

DAG 30

Tak fordi du **BAD** for den **MUSLIMSKE VERDEN I 2025!**

HVAD KAN VI GØRE NU?

Hils på de muslimer, du møder lige efter fasten, med »Eid Mubarak!«. Giv en gave i form af slik til en muslimsk nabo.

Spørg Gud, om der var en særlig anmodning eller befolkningsgruppe fra i år, som han ønsker, at du skal fokusere mere på ved at bede, give til evangeliets udbredelse blandt denne gruppe mennesker - eller måske selv tage af sted.

Inviter muslimer hjem til dig for at dele et måltid og dit familieliv med dem - mange internationale studerende siger, at de vender hjem uden nogensinde at være blevet inviteret ind i et lokalt hjem i det land, hvor de har studeret.

HVORDAN KAN VI BLIVE VED MED AT BEDE?

- Bed for dem, der har myndighed i lande med muslimsk flertal, om at regere med retfærdighed og stræbe efter fred (1. Tim 2,1-7).
- Bed for muslimer, som du måske kender personligt, eller dem du møder, hvor du bor og arbejder.
- Lad verdensnyhederne motivere dit hjerte til bøn for muslimer og deres nationer.

HVAD HVIS JEG VIL LÆRE MERE OM AT DELE DE GODE NYHEDER MED MUSLIMERE?

Ressourcerne nedenfor, som alle er tilgængelige på flere sprog, er et godt sted at starte:

En rejse til tro, især for muslimer: <https://almassira.org/>

Jesus-filmen og andre film om evangeliet på mange sprog: <https://www.jesusfilm.org/>

Deling af evangeliet gennem profeterne, tilgængelig på mange sprog: <https://www.youtube.com/channel/UCOO7WLS-koqvQ-s0GRpQwTQ/videos>

Brug af Discovery Bible Studies til at engagere muslimer i Skriften:

<https://waha.app/waha-disciple-making-course>

Nå ud til dine naboer og nationerne:

<https://www.jeanniemarieacademy.com/freevideotraining>

Deling med muslimske kvinder: <https://sayhelloinfo.com/>

Discipelskab for troende med muslimsk baggrund:

<https://come-follow-me.org/>

‘GUDS ORD er IKKE BUNDET’

OM

30 DAGE I BØN for den MUSLIMSKE VERDEN.

I april 1992 bad en gruppe kristne medarbejdere fra en global missionsorganisation ved afslutningen af ramadanen. Mens de bad, blev de fyldt med en dyb følelse af Guds kærlighed til muslimerne, som er dyrebare og skabt i Hans billede. Som en reaktion på dette øjeblik, forpligtede de sig til at begynde en periode på 30 dage med bøn og faste for den muslimske verden.

Hver ramadan siden er denne bønneguide blevet udarbejdet for at hjælpe kristne med at bede for muslimer i løbet af de 30 fastedage. Håbet er, at den kærlighed, der fyldte de oprindelige forbedere, vil blive formidlet gennem denne guide, og at kristne vil få en større forståelse for, og kærlighed til, de mange muslimske folkegrupper, der er spredt ud over hele verden. Det er ikke længere én organisations arbejde, og hvert år bliver kristne fra mange lande involveret i at producere guiden, ved at dele historier og behov for bøn fra deres lokale muslimske samfund. Engagerede forbedere over hele verden sørger for, at guiden bliver oversat og distribueret til nu over 40 sprog. Denne unikke bønnebevægelse består nu af næsten en million mennesker, og der kommer jævnligt nye sprog til.

Vi vil meget gerne have, at du bliver involveret! Har du en historie eller en muslimsk folkegruppe på hjerte, som du gerne vil have med i fremtiden? Er der et sprog, du kan hjælpe med at oversætte bønnehæftet til? Har du lyst til at dele med os, hvordan 30 dage i bøn har påvirket dig? Fortæl os om det på info@pray30days.org eller på en af de sociale medieplatforme nedenfor.



 <https://www.facebook.com/pray30days>  <https://www.instagram.com/pray30days/>  <https://x.com/pray30days>

“

Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn.

~ Johannes 15,16

**Overvej at donere til 30 Days International,
til at dække produktionsomkostninger og
til at gøre hæftet tilgængeligt
på endnu flere sprog:**

www.pray30days.org/donate





**Dansk
Europamission**

Hjælp til forfulgte – evangeliet til unåde



Mission 
AFRIKA

30 DAGE

I BØN

FOR DEN MUSLIMSKE VERDEN

28. FEBRUAR - 30. MARTS 2025

© COPYRIGHT 2025 INTERNATIONAL 30 DAYS OF PRAYER FOR THE MUSLIM WORLD